

DEJBERG SÖGNEBLAD



29. ÅRGANG

JANUAR
KVARTAL

2013



DEJBJERG SOGNEBLAD

LETAGERVEJ 3 • DEJBJERG • 6900 SKJERN

Udgivet af **DEJBJERG SOGNEFORENING**

REDAKTION:

Ane Lisa Bollerup

(Ansvh.) 2992 0376 albo@dejbjerg.dk

Bente Lillegaard Pedersen 9734 2030

ehp.blp@mail.tele.dk

Lisbeth Rudbæk Aarup 9734 1134

aarup@skjern-net.dk

Rigmor Tarpgaard 9734 1626

laurids.l@hotmail.com

Bente Ladekjær Lauridsen 9734 1112

terningvej2@gmail.com

Indhold

	Side
Refleksioner	5
Julens traditioner	6
Adventsmøde på DE	9
10 år efter...	10
Støtteforeningen	11
Danmissions Bazar	13
10 år efter..	14
Aktivitetskalenderen	19
25 års jubilæum på DE	20
Sogneforeningen	22
Jazz'ens Venneforening	24
Søndagsklubben	25
Slægtsforskning	26
Arkivet	26
Jule-Rakkerspil på Bundsbæk	27
Indre Mission	29
Jagtforeningen	31
Byråd & Folketing	32
Hvad laver dine børn...	33
Havekredsen	35
Rep. holdet	36
Banko i Stauning	36
Kirke & Sogn	37

**Stof til næste nummer
indleveres senest 1. marts 2013**

**Næste nummer udkommer
til påske 2013**

**Trykt i ca. 275 eksemplarer
udsendt i Dejbjerg Sogn**

Trykt hos: ØkoTryk • Astrup



Side 13



Side 33



Side 6



Side 14

REFLEKTIONER OVER TIDEN...

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Det var vist Storm P. der sagde det engang. Det har da vist aldrig regnet så meget, som det har gjort i dette efterår.

Heldigt at frosten først startede i december og så kom sneen jo også og var med til at give julestemningen lov til at indfinde sig.

Man kom til at tænke på "Peters jul" af Peter Faber: "Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid".....

December er jo julemåneden, som for mange er lig med traditioner. Dem er der mange af og forskellig fra familie til familie. Nye kommer til. Noget af det nye er nok inden for gaverne, idet flere køber dem på nettet. Det sparer tid, men hyggen ved at gå i butikkerne falder bort, selvom det kan være lidt stressende, hvis man er lidt sent ude. Butikkerne mister jo også en indtjening og så kommer butiksdøden, som vi har hørt om i tiden op til jul.

En af traditionerne her i Dejbjerg er at juletræet i Dejbjerg Kirkeby bliver tændt den første søndag i advent. I år var det Lisbet Årup, som holdt talen og tændte træet.

DR1 fjernsynsprogram Ramasjang for børn var

på besøg i Skjern i uge 48. Mange sad promte foran skærmen for at se om der skulle komme nogen frem, som man kendte. Der var da også et kendt ansigt fra Dejbjerg.

Underholdningsprogrammet "Husk lige tandbørsten." havde også Dejbjerg med, som et sted man kunne komme til hvis ikke lige at man vandt den store udlandsrejse, vist nok til Dubai. Dog ved jeg ikke lige hvor deres geografiske evner var henne. De steder der blev nævnt lå faktisk i Videbæk.

Det eneste, som virkelig havde hjemme i Dejbjerg var Dejbjerg Wellness. Parret, som stillede op vandt faktisk ferien til Dejbjerg, men det blev nok på Westergaards Hotel i Videbæk, at den blev afholdt.

Dejbjerglund Efterskole har haft 25 års jubilæum. I den anledning var der reception om eftermiddagen og festmiddag om aftenen på selve jubilæumsdagen.

Et jubilæumshold i gymnastik på 16 til 18 deltagere var blevet samlet. De var på en tur til Californien. Turen var en kombination af opvisning, kulturoplevelser samt som turist. Holdet lavede en opvisning på jubilæumsdagen.

Teater var der også i november på Dejbjerglund

Efterskole. Stykket hed Rehab. Det handlede om Amy Winehouse's liv. Hun blev kun 27 år gammel, men nåede at blive en stjerne inden for musikken på sit felt. Stoffer og alkohol ødelagde hendes liv. Lajla Nielsen - Refs, dramalærer på Dejbjerglund Efterskole, har selv skrevet stykket. Moralen i stykket var, at selvom man har talent og masser af penge, er det vigtigt at man holder fast i de rette værdier i sit liv.

6. klasse på Stauning Skole har også spillet teater ved skolefesten i november. Stykket handlede om gangstere og whisky smuglere i 1930ernes Chicago. Når det nu var i Stauning det hele forgik, var det da meget naturligt at det var Stauning Whisky det kom til at handle om.

Op til skolefesten har hele skolen haft emneuge på tværs. Der blev arbejdet med forskellige ting bl.a. cirkus, Ole Lund Kirkegaard bøger og nogle øvede sig på årets julespil.

December er godt på vej. Jeg håber, at man har nydt alle juleforberedelser og nåede man ikke dem alle, så gør det nok heller ingen ting. Et er sikkert det bliver den 24. december alligevel.

God jul og godt nytår.

Julens TRADITIONER

Hos familien Clausen på Vester Marupvej 9 i Østersogn, var der allerede lagt dej til pebernødder og brunkager, da Sognebladet kom forbi i midten af november.

Det er godt at være i god tid, smiler Lone, som arbejder i køkkenet på Klokkebjerg. Lone er uddannet kok.

Familien består af Christoffer på 11 og Casper på 9½ år, samt mor og far Lone og Jesper.

Der pyntes op til den 1.

weekend i december og alle drengenes klip og klister fra børnehave og skole bliver hængt op, - Lone indskyder dog med et stor smil, at det er godt de stadigvæk laver julepynt, da det jo er begrænset hvor længe det holder.

Indtil for to år siden var vi nede og vække julemanden på møllen i Skjern. Men det år var drengene pludselig enige om, at finde bilen så hurtigt som muligt, - for som de sagde: »Hva skal vi da det for«. Lone tilføjer dog, at de foregående

år var det en stor oplevelse for dem, - men man vokser jo fra det; og tiderne skifter. Her hos os, siger Lone, »døde« julemanden da drengene var en 5-6 år.

Drengen er født og opvokset på Vester Marupvej, og her i december er det 16 år siden Lone og Jesper købte stedet og flyttede ind.

Hvert andet år holdes der jul hos bedstefar og bedstemor på Ånumvej i Skjern, da Lone arbejder enten juleaften eller nytårsaften. Jespers søster og mand kommer så også på Ånumvej.

Mht. kalenderpakker valgte drengene selv, sidste år, at få adventspakker, - de kunne jo sagtens regne ud, hvad der var flest penge i, smiler Lone.

Alle er, som sagt, med til at pynte op i huset til 1. weekend i december, og mor går meget op i, at tingene skal hænge på deres faste plads.



Casper og Christoffer ser alle julekalendere på TV.



julekalendere på TV, og således adspurgt, kom det prompte: Ja, dem allesammen, hvis vi kunne, - for det er godtnok træls, hvis de bliver sendt samtidigt.

-alb

To meget små drenge ses her med hhv. bedstemor øverst og sut nederst.

I haven bliver troldhaslen oplyst, - det er så kønt her i den mørke tid, pointerer Lone.

Sidste weekend i december fældes træet, som regel hos naboerne, på vejen, John og Helle. Det er hyggeligt, og der kan man vælge, om man vil fælde det selv, eller bare få et som er

fældet i forvejen. Vi foretrækker det første, tilføjer Lone.

Jesper og drengene pyn-ter altid juletræet, imens mor trakterer i køkkenet, og det hygger vi os gevaldigt med, smiler Lone.

Sluttelig spurgte Sognebladet Christoffer og Casper, om de så mange



Adventsmøde på Dejbjerglund Efterskole

10. december

At komme til adventsmøde på Dejbjerglund Efterskole er efterhånden blevet et tilløbsstykke.

Kultursalen var fuld af forældre, bedsteforældre, sognets beboere og andre, der gerne ville opleve en dejlig optakt til julen. Og som sædvanlig blev det en dejlig aften.

Gitte Christiansen bød velkommen, og vi startede aftenen med at synge den nye skolesang, som blev komponeret til skolens 25 års jubilæum for nylig.

Aftenens taler var forhenværende forstander for Finderup Efterskole, Oluf Therkildsen, som blandt andet talte om det at være barn og ung. Barnet har tillid til de voksne og deres autoritet. Det særlige ved at være barn, er at kunne glædes og begejstres; børn ser alt. Som ung begynder man at tvivle på de voksne og deres autoritet, og man er fyldt med alt det, man ikke ved, hvad man skal gøre ved. Verden forandres, og man bestemmer selv. Han opfordrede de unge til at blive med at drømme og finde deres egen livsstil.

Julenat blev en gave givet uden fysisk indhold. Vi skal tro på, at det gode er stærkere end det onde. Når man deler med hinanden, er der nok til alle, og den, der giver, får meget.

Efter talen sang alle "Der er noget i luften", og derefter underholdt drengene med sangen fra The Julekalender, "It's hard to be a nissemand". Så var der igen en fællessang, "Nu tændes 1000 julelys", hvorefter det var skolens bands tur til at spille nogle numre. Det var i dagens anledning omdøbt til Nissebanden. Bandet spillede et Britney Spears nummer og sluttede af med "Rocking around the Christmas tree".

Efter kaffen sang alle med på "Det' sørme det sandt december", hvorefter pigerne kom ind i et flot Luciaoptog, hvilket var meget stemningsfuldt. De sluttede af på scenen med tre sange: "Nu i den hellige time", "Ludvig og julemanden" og "Lille Messias". Til det allersidste nummer kom drengene med, og hele elevflokket sang "Dejlig er jorden".

Så var aftenen ved at være slut, og Kjeld Christiansen takkede eleverne for indsatsen i forbindelse med adventsmødet: "I kan mange ting og er gode til at give plads til hinanden. Der er altid humør og gang i den, og det hele kører af sig selv." Også tak til Torben, som styrede aftenen og til alle dem, der kom. Kjeld sluttede af med tak for i aften og kør forsigtigt.



-lrå

10 år efter min konfirmation...



Håret er sat, neglene er blevet lakeret og kjolen, som har hængt i skabet i flere måneder, er endelig kommet på i dagens anledning.

Dagen er kommet hvor jeg skal konfirmeres, og det er med en følelse af spænding og glæde som går igennem kroppen. Tænk det er 10 år siden, vi stod en helt flok unge mennesker, som havde ventet så længe på denne dag.

Men hvad er der så sket de sidste 10 år?? Efter endt 7. klasse på Stauning skole gik turen videre til Amager skolen i Skjern. For mig var

Jeg var glad for at gå på skolen, men mit største ønske var at komme på efterskole i 9. og 10. klasse, og det ønske blev opfyldt da jeg blev optaget på Vesterlund ungdomsskole.

Jeg havde stor interesse for gymnastikken og det var en stor del af hverdagen på Vesterlund, så det kunne ikke blive bedre. Jeg startede på en skole, hvor jeg ikke kendte en eneste, og skulle pludselig væk fra alt det trykke der var der hjemme.

Jeg havde to helt igennem fantastiske år, som gav mig udfordringer, erfaringer og udvikling med i rygsækken. Efter sommerferien i 2006

skulle vælge, for jeg havde ingen ide om hvad mine fremtidsplaner for videre uddannelse skulle være. Men jeg valgte HF, og stolede på det var den rigtige vej at gå.

Den to årige skoleperiode fløj af sted og i juni 2008 kunne min lillebror sætte den blå hue på mit hoved. En fantastisk følelse at have gennemført og kunne holde sommerferie med god samvittighed. Tiden var kommet til hvor jeg skulle finde ud af hvad jeg så ville.

Jeg vidste med mig selv at jeg var ikke klar til at begynde på en uddannelse endnu og jeg havde heller ingen ide om hvad det skulle være, mulighederne var mange og jeg ville gerne være 100 % sikker inden jeg startede på noget nyt.

Jeg vælger derfor at tage et sabbat år og vil finde noget arbejde. Jeg var så heldig at finde et arbejde meget hurtigt. Det var på Klokkebjerg plejehjem i Skjern, hvilket jeg blev meget glad for. Tiden var kommet til at jeg skulle til

Iben er datter af Bente Ladekjær og Svend Erik Lauridsen på Terningvej 2 i Dejbjerg Stationsby.

det et kæmpe spring, det at skulle starte på en ny skole, i en ny klasse med nye klassekammerater og nye lærere.

skulle jeg igen påbegynde noget nyt. Jeg havde nemlig besluttet at jeg ville tage en HF på VGT. Det havde ikke været nemt hvad jeg

at søge ind på en videregående uddannelse, og jeg fandt ud af med mig selv, at jeg gerne vil prøve at læse til pædagog.

Jeg sendte en ansøgning af sted til flere uddannelses steder, for jeg kunne mærke at jeg skulle i gang igen, ellers kunne det nemt blive til endnu et sabbat år, og dermed være svære at komme i gang.

I sommerferien 2009 modtager jeg det glædelige brev om, at jeg var blevet optaget på Pædagoguddannelsen på VIA UC i Holstebro. Glæden var stor, og nu skulle jeg bare finde et sted og bo i Holstebro for nu var der en grund til at flyve fra reden og mors kødgryder. Jeg fandt en lækker lejlighed og flyttede ind to dage før studiestart.

Det hele var så nyt og

spændende, og nu skulle jeg stå på egne ben med det hele. Tiden gik med veninder, uddannelse, arbejde og lektier og jeg faldt med tiden til i Holstebro. Efter halvandet år i byen mødte jeg min kæreste Henry, som også læser til pædagog.

Vi valgte efter noget tid, at prøve om vi kunne finde en lejlighed sammen og det lykkedes for os. Jeg er så langt i min uddannelse, at jeg i skrivende stund er i gang med at skrive den sidste opgave nemlig bachelor, som skal afleveres og forsvares i det nye år. Så til februar skulle både min kæreste og jeg gerne kunne kalde os for pædagoger, og så er det spændende hvad fremtiden bringer os.

Iben Ladekjær Lauridsen



KÆMPE rekord... Pap- og papir

-indsamlingen gav denne gang

13,28 t

Lagt sammen

39½ t

med de

fra de tre første indsamlinger i år, kommer vi helt op på næsten

53 t

Det er helt fantastisk og en kæmpe hjælp til bl.a. driften af de to busser vi nu har kørende.

Tak til alle jer der stiller pap og aviser ud til vejen, men også stor tak til Stauning Maskinstation og de frivillige indsamlere i både Dejbjerg og Stauning.

Mvh. Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehave

**NÆSTE PAPIR
INDSAMLING
9. FEBRUAR
KL. 10-12**

DANMISSIONS BAZAR

Danmissions Basar solgte for 21.500 kr. i boderne i missionshuset i Dejbjerg.

Danmission og Brødremeningheden kan være godt tilfredse med overskuddet fra basaren i Dejbjerg Missionshus i begyndelsen af november måned.

Overskuddet går nemlig til at udvikle og forbedre børns hverdag i Tanzania.

Knud Pedersen åbnede basaren ved at ringe med en klokke; og straks var de små børn på pletten ved fiskedammen, hvor der altid er bid.

De lidt ældre børn morede sig ved at spille i tombolaen, hvor Sognebladets redaktør vandt hovedpræmien,

men mere om det senere.

Ved et langt bord fyldt af hjemmelavet syltetøj, syltede rødbeder, blommesaft og hjemmelavet slik, gik handlen og snakken rigtig godt.

Afrika-volontør Agnete Aagaard fra Århus fortalte om sine oplevelser fra børnehaven-byggeri og kirkeliv i Tanzania, inden dagen afsluttedes med pandekager og Fadervor.

Nu tilbage til redaktørens præmie, som udmøntede sig i en kødkasse fra slagter Kirkeby i Skjern. I oktober kom to nabopiger forbi for at sælge lodder til basaren. Som altid købte jeg for 50 kr. og sagde til Laura og Anna at de måtte vælge mine lodder, for så vandt jeg jo nok. - - Og sandelig om ikke det skete.

Jeg blev her i november ringet op af Hanne Pedersen, om jeg ikke lige ville sætte en lille notits i Sog-

nebladet ang. en uafhentet præmie fra basaren; og det skulle jeg nok, men kom i samme øjeblik til at se på min opslagstavle, hvor mine lodder jo hang; - jeg spurgt derfor Hanne om vindernummeret, og var ved at falde ned af stolen af grin, - da det var mit eget lod, købt af Laura og Anna, der havde vundet.

Så derfor, kære læsere, er der ingen lille notits på denne side, om manglende afhentning af præmie. Jeg takker mange gange, og har da også været ovre hos Laura og Anna med cola og chokolade.

-alb



10 år efter min konfirmation...



Er der virkelig gået 10 år siden at jeg stod der i min hvide kjole..?

Er det 10 år siden, at jeg stod der i min hvide kjole uvidende og med de største forventninger til, hvad det ville sige at træde ind i de voksnes rækker.

At stå på vippen til at skulle løsrive sig fra en børnehave, en fantastisk folkeskole, kendte lærere og elever man er vokset op med, og som har været så stor en del af, hvem jeg er i dag.

Alle de trykke rammer man har været vant til fra Stauning Skole, sprængtes

hvad kunne vi forvente af at skulle starte på så stor en skole? men det var nu ikke så slemt som vi gjorde det til.

Jeg valgte at blive to år på Amagerskolen, det var to gode år, men i løbet af 9. klasse kunne jeg mærke, at der snart skulle ske forandringer, jeg trængte til at komme videre, så Christine Wiberg og jeg startede på HHX på Handelsgymnasiet i Skjern – faktisk som de eneste to fra vores årgang, resten valgte efterskolelivet.

Vi blev studenter på min fødselsdag, den 25. juni 2008 – en LÆNGEVEN-TET dag. Mange siger at

så det blev HHX - et valg jeg ikke har fortrudt på noget tidspunkt!

I 2004 tog Lone Laursen – ”Blomster Lone” mig under sine vinger, og ansatte mig i hendes butik i Skjern, et meget givende og kreativt arbejde.

Vi var to skolepiger og et bud ansat i butikken. Budet Christian, er forresten min kæreste, han og jeg har været sammen i 5½ år, og ham jeg planlægger resten af livet med. Vi har som sagt været sammen i 5½ år, og boet sammen i 5 år.

Christian er Sourcing Analyst hos Vestas og pendler til dagligt mellem hans kontor i Videbæk og Århus et par gange i ugen.

Lone var lidt vores ”bonus-mor” på arbejdet, vi kom alle tre, når vi havde fået fri fra skole, og lige som når man kommer hjem og bliver modtaget af sine forældre som spørger til hvordan ens dag har været og hvad man har lavet, ligeledes gjorde Lone det.

Hun var utrolig interesseret i hvad vi brugte vores

Tina er datter af Helle Thomsen og Frank Pagaard på Terningvej i Dejbjerg Stationsby.

pludselig da vi skulle starte i 8. klasse på Amagerskolen i Skjern, hvor vi intet forhold havde til lærerne, omgivelserne, eleverne,

man går glip af meget ved at vælge efterskolen fra, men tanken om aldrig at have sin private sfære, tid til sig selv skræmte mig –



fritid på, og gjorde meget ud af at vi havde det godt når vi var på arbejde, og at vi lavede ting sammen udenfor butikkens åbningstider.

Så ikke nok med at vi var gode kolleger, så var vi også gode venner. I takt med årene, blev jeg mere og mere interesseret i uddannelsen som blomsterdekoratør, og blev lovet en læreplads, når jeg var færdig med HHX.

I mellemtiden solgte Lone butikken, og Louise Graakjær, (nuværende ejer, og også ansat hos Lone) overtog butikken, men var heldigvis stadig interesseret i at have mig som elev.

Jeg startede i lærer 1. august 2008 – kun et måned efter at jeg havde fået min studenterhue. Læretiden varede to år og jeg var til min fagprøve i maj, som jeg afsluttede med et flot

10-tal. 31. juli 2010 kunne jeg kalde mig uddannet blomsterdekoratør, fra en

af de bedste blomsterbutikker i hele Danmark. Jeg var meget stolt, og er det stadig, over at have været ansat og uddannet hos Acacia i Skjern.

Undervejs i løbet af 2. år af min læretid, kunne jeg mærke at jeg igen trængte til nye græsgange. Jeg havde trods alt været ansat i butikken i seks år, med samme kolleger, og dagene blev – for mig, meget ensformige og jeg var ikke længere glad ved at tage på arbejde.

Jeg besluttede mig derfor for, at når jeg var udlært skulle jeg have arbejde i et





års tid, for at prøve så meget som muligt og udvikle mig på alle mulige måder og områder.

Jeg har altid interesse-ret mig meget for kost og motion, træning generelt. Syntes det er vildt fedt, at man kan præge sin krop på alle mulige måder, via kost og motion og på den måde forme den som man vil. Jeg havde derfor en drøm om at komme på uddannelsen Human Ernæring, men da det ikke lå i kortene at Christian og jeg skulle til København, måtte jeg tænke alternativt, og besluttede mig derfor, for at søge arbejde i et køkken. Jeg startede i køkkenet på Eng-haven i Skjern, og var ansat i et halvt år og meget glad

for det, men kunne mærke at det ikke lige var dét jeg havde tænkt ifht. kost, og søgte videre.

Jeg var faktisk så heldig at få arbejde dagen efter at jeg stoppede i køkkenet. Stillingen lød "pædagogmedhjælper i Skovbørnehaven Naturlykke" i Skjern. Her var jeg ansat fra marts – aug. Super fede måneder, fedt personale og skønne børn.

Jeg var primært i vuggestuen, hvor børnene var i alderen seks mdr. – to år. SIKKE et givende arbejde. Man havde bare ALDRIG dage, man kunne være i dårligt humør, og havde man, gik der ikke ret længe, inden børnene havde vendt humøret!

Udviklede mig meget i disse måneder, der hviler et stort ansvar på ens skuldre, når man har med børn i den alder at gøre, samtidig så, og oplevede man vidt forskellige per-

soner og skæbner, både de gode og de triste.

Det var sundt for mig at se, at verden altså ikke er lutter lagkage for alle, bare fordi den har været det for mine søskende og jeg i vores opvækst.

Sideløbende med mit faste arbejde i børnehaven, var jeg også Cross Fit instruktør hos Go'Form i Skjern; det tog rigtig meget tid og var ulønnet, så da Fitness World åbnede i Skjern, hvor centerlederen oven i købet var en af mine gode venner, tilbød han mig et lønnet job. Jeg er instruktør på puls/styrke holdet to aftener i ugen, og så har jeg nogle faste receptionistvagter.

Jeg elsker mit job, tænk sig at kunne udøve ens største fritidsinteresse samtidig med at man er på arbejde – det er jo fedt; og jeg holder meget af at snakke med medlemmerne i centret, det behøver ikke



at være dybe konversationer, men det giver lige det der ekstra+ på den sociale konto, det betyder meget for mig.

Udover al træningen i centret, så løber jeg rigtig meget, gerne 50 km i ugen. En stor passion for mig, det er her jeg får afløb for frustrationer der trykker; lektierne eller hele dagens gøremål bliver tænkt igennem. Jeg løber fra kl. 05.00 – 06.00 hver morgen, så mens byen stadig sover, er det her jeg har mit frirum og vil for alt i verden ikke undvære det – jeg var sågar ude at løbe da det frøs -17 grader sidste år.

Nå, tilbage til børnehaven. Jeg kunne jo ikke blive ved med at hvile på laurbærrerne, jeg skulle have besluttet mig for hvad jeg skulle fremadrettet og søgte ind på ergoterapeutstudiet, blev optaget og startede i august 2011.

Valget faldt på ergoterapi, da det er et fag der indeholder både fysisk aktivitet, sund livsstil, masser af psykologi, genoptræning i alle afskygninger, og så er det en uddannelse der ligger meget vægt på det kognitive hos mennesket; det lærer os at forstå hvorfor mennesker gør nogle bestemte handlinger i bestemte situationer, fx hvorfor manden med et hæmatom i højre side af hjernen ikke ser alt på hans venstre side.

Hjernen kan fortælle os så meget om, hvorfor kroppen reagerer som den gør. Ekstrem spændende uddannelse jeg kan anbefale alle, der er interesserede i at hjælpe andre mennesker tilbage til livet. Måske nogen af jer så udsendelsen om Karina sagen? Hende de mente var hjernedød? Størstedelen af hendes træningsterapeuter var ergoterapeuter – så jeg er meget stolt af mit fag.

Jeg har nu været i gang med uddannelsen i 1½ år, så har godt to år tilbage inden bachelorprojektet skal skrives.

Så, her 10 år efter, kan jeg stadig sige; Mit navn er Tine Pagaard Thomsen 23 år, datter af Frank Pagaard og Helle Thomsen, jeg bor stadig i området, nærmere betegnet - Skjern med min kæreste Christian, på snart 6. år, er i fuld gang med min drømmeuddannelse – og så har jeg det bare rigtig rigtig godt.

Håber at I alle kommer godt ind i det nye år.

Mange hilsner
Tine Pagaard Thomsen

De to kranse med kyskager, er mit bud på en anderledes adventsdekoration. Det tog en del timer at få dækket en krans i diameteren 60 cm, med kyskager.

Billedet af den syede rose, som det hedder - er en brudebuket jeg har lavet. Det er mange mange mange roser, jeg har plukket kronbladene af, for at sætte dem på en super tynd ståltråd, og igen bygge dem op om en hel rose. Mener at den var 25 cm. i diameter, så jeg brugte ca. fem timer på den - det kan også give en idé om hvorfor prisen på brudebuketter er så høj.:)

Billedet af min kæreste og jeg, er fra sommerferien på Santorini 2012, sammen med min skønne familie.



AKTIVITETSKALENDEREN

JANUAR

- Tirsdag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 8. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Torsdag 10. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Lørdag 12. kl. 10.00 Indre Mission Undervisningslørdag (10-15)
Søndag 13. kl. 10.15 Søndagsklubben Søndagsklub i missionshuset. Vi laver magneter
Søndag 13. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 20. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Onsdag 23. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Jørn Steengaard, Videbæk
Fredag 25. kl. 14.00 Menighedsrådet Vinterfest i Dejbjerg Missionshus
Lørdag 26. kl. 9.00 Jagtforeningen Rævejagt. Mødested ved hallen
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 31. kl. 19.30 Jagtforeningen Generalforsamling på efterskolen

FEBRUAR

- Søndag 3. kl. 10.15 Søndagsklubben Generalforsamling med udflugt til et hemmeligt sted
Søndag 3. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil. Indsamling
Onsdag 6. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Martin Jensen, Hemmet
Lørdag 9. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling i Dejbjerg (10-12)
Søndag 17. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 19. kl. 19.30 Indre Mission Temaug. Livet med Gud. Livet i fred og glæde
Onsdag 20. kl. 19.30 Indre Mission Temaug. Livet med Gud. Livet der koster noget
Torsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission Temaug. Livet med Gud. Livet som tjener
Fredag 22. kl. 19.30 Indre Mission Temaug. Livet med Gud. Familieaften
Søndag 24. kl. 10.30 Kirken. Familiegudstjeneste

MARTS

- Søndag 3. kl. 10.15 Søndagsklubben Søndagsklub i missionshuset. Vi dyster
Søndag 3. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Onsdag 6. kl. 19.30 Indre Mission Generalforsamling
Søndag 10. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 17. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Onsdag 20. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Oda Mølgaard, Ølgod
Torsdag 21. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst
Søndag 24. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Mandag 25. kl. 18.00 Indre Mission Påskemåltid for hele familien
Torsdag 28. kl. 19.30 Kirken. Skærtorsdag. Kirkebil
Fredag 29. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Langfredag
Søndag 31. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Påskedag. Indsamling. Kirkebil

25 års Jubilæum på Dejbjerglund Efterskole

Det' den dejligste morgen
i 100 år – og jeg lever.
Sådan flød musikken ud af
elevværelserne for 25 år
siden.

*Her 25 år efter var det igen
den dejligste morgen...*

På en fantastisk frost klar
dag slog vi dørene op på
skolen for at fejre 25 år for
både skole og hal.

Dagen startede med, at vi
indviede nyt kunst i spise-
salen. Kunstner Inka Sigel
havde fået til opgave at le-
vere kunst samt at stå for
nye farver i salen. Resulta-
tet er 3 store malerier og 6
mindre, og de er alle inspi-
reret af Inkas besøg på sko-
len, og hendes betagelse af
naturen om den.

Kunsten var en gave fra
støttekredsen, og man må
sige, at det virkelig er ble-
vet et godt resultat, som
man glædes over at se på,
når man sidder i salen.

Efter kunstafsløringen
var det tid til at byde vel-
kommen til gæsterne, som
dukkede op til den officielle
del af dagen. De blev budt
velkommen af bestyrelse

og forstanderpar, fik rund-
visning på skolen og slutte-
de af med kaffe og lagkage.

Derefter blev de godt 750
besøgende sendt over i
hallen. Her sang eleverne
en fødselsdagssang, inden
bestyrelsesformand Erling
Gaasdal holdt tale. Erling
fortalte om tiden og idéer-
ne, inden efterskolen blev
en realitet og om, hvordan
skolen gennem tiden har
udviklet sig.

Efter denne tale var det
tid til at synge Dejbjerg-
lund Efterskoles nye sang
"Løb gennem morgenens
tåger", skrevet af Jesper
Kallesøe og komponeret af
Rasmus Skov Borring.

Jesper Kallesøe kunne
ikke være til stede ved ju-

bilæumsfesten, men Ras-
mus Skov Borring læste
en hilsen fra ham op, hvor
der blandt andet stod: " At
møde Dejbjerglund og de
folk, der bor der, er at møde
et stykke stor vestjysk na-
tur, både hvad angår belig-
genheden i omgivelserne
og menneskene på stedet.

Der er højt både til him-
len og til loftet hér – men
samtidig er jorden dog så
bred til alle sider med sit
krav om at være nær ved
tingene. Et lys derude og en
livskraft herinde slår én i
møde, en vilje til at udrette
noget og ville noget med sig
selv og andre; alt sammen
i en munter koncentration
om dagens arbejde.....

Både stedet og sangen

Vi havde en fantastisk dag

27. OKTOBER 2012

i forbindelse med

**DEJBJERGLUND EFTERSKOLES
25-års jubilæum**

Tak for jeres deltagelse og gaver.

Med venlig hilsen

**DEJBJERGLUND
EFTERSKOLE**

Gitte og Kjeld L. Christiansen