

DEJBJERG SOGNEBLAD



NR. 137

36. ÅRGANG

APRIL

KVARTAL

2020



JL Muremester
JENS LØNBORG

Lemvej 5 • 6900 Skjern • 4083 1393

- Landbrugsbyggeri
- Villa- & Parcelbyggeri
- Plansiloer
- Industribyggeri

Ring og få et uforpligtende tilbud!



Vi har 40 års erfaring i byggeri

DEJBJERG SOGNEBLAD

LETAGERVEJ 3 • DEJBJERG • 8000 SKJERN

Udgivet af **DEJBJERG SOGNEFORENING**

REDAKTION:

Ane Lisa Bollerup
(Ansvar.)

2992 0376

albo@dejbjerg.dk

Birgit Granborg

6195 1917

bjggranborg@gmail.com

Lisbeth Rudbræk Aarup

9734 1134

aarup@skjern-net.dk

Bente Ladekjær Lauridsen

9734 1112

lerningvej2@gmail.com

Rikke Storbjerg

2891 3764

rstorbjerg@yahoo.dk

INDHOLD SIDE

Refleksioner	5
Ufølsomme til konfirmanderne	7
Årets konfirmander	8
Pastorens gudstjeneste	8
Bibelskole den 1. under	10
Hverkedagen	15
UKI	17
Stole & Børnehøje	18
Tur/retur Australien	22
Aktivitetsskemaet	27
Forårsrokust i Stanning	28
Årsing i Dejbjerg	31
Priskvad	32
Færd i UKI	34
Inden Mission	35
Støtteforeningen	39
Dejbjergs hjertesbatter	37
Papirusindsamling	37
Hyldet	39
Generalforsamlingerne	40
Affaldsbøddem	43
Sang & Gang	44
Bogprædning	46
Mengdeordret	48
Kirke & Sogn	49

*Staf til næste nummer
Indleveres senest 1. juni 2020
Næste nummer udkommer
1. juni 2020*

*Trykt i ca. 275 eksemplarer
udsendt i Dejbjerg Sogn*

Trykt hos: ØkoTryk - Århus

Side 8



Side 18

Side 15



Side 30

Side 18




**CHRISTINA
 WATCHES**
 Since 1986

UR & ARMBÅND
 ET SMYKKE



*Bar dit smykke både
 som ur og armbånd.*

PRISER FRA 199,-

CHRISTINA TÆRKNØS VOLD MØD BULF JERDSTEN

www.christinawatches.dk

Østertoft
 Smykker & ure

Jernbanegade 11, Skjern • Tlf. 9735 0031

 **SKROT** 

JERN OG METAL KØBES OG AFHENTES

BRUGSJERN SÆLGES

Skal din bil skrottes,
 så kan vi udstede
 skrotningsattest og udbetale
 skrotningspræmie kontant!



**SKJERN
 PRODUKTFORRETNING ApS**

RINGKØBINGVEJ 17 • TLF. 9735 0905

ISO 14001 certificeret

REFLEKTIONER OVER TIDEN...

Tiden er igen inde til at reflektere over hvad der er sket siden sidste sogneblad udkom.

Da var det julen og nytåret, som optog vore tanker. Siden er det blevet hverdag igen, dog har flere nok holdt vinterferie, og har været på skiferie. Hvis de kunne finde sneen, da det har været et sparsomt fænomen på disse breddegrader i denne sæson.

Det, som for tiden optager vore tanker, er nok al den regn som vi er blevet overstrømmet med i februar måned og så Corona virus. To alvorlige ting, som har konsekvenser for mange mennesker, både i Danmark, men også ude i den store verden. Danmark og verden er nærmest lukket ned på alle fronter for at mindske spredningen af Corona virus.

Mange rejseaktiviteter er lukket ned. På nuværende er den lidt på afstand i vores lokale område. Dog sker der aflysninger af forskellige planlagte aktiviteter, hvor der vil være mange mennesker forsamlet.

Klima og CO² har også været på alles læber. Der skal laves klimaaftaler, så vi kan reducere CO² udslip med 70% i 2030. Hvordan vi når målet er der mange forslag til. Fælles for alle

forslagene er, at det vil give en øget udgift til dem, der betegnes som de store klimasyndere i landet.

I disse Corona tider hvor flere forurenende aktiviteter droslet ned, har man i Kina set et stort fald i luftforureningen. Og dette kan måske blive tilfældet andre steder i verden.

I år faldt fastelavn for Coronaen kom til Danmark, så det blev fejret mange steder. Dejbjerg Kirke fejrede fastelavn med en fastelavns gudstjeneste for både børn og voksne. Børnene var klædt festligt ud i alskens kostumer, så det var en rigtig festlig familiegudstjeneste.

For 50 år siden blev der etableret en losseplads i Dejbjerg. Det var en lergrav på 44.000 kvm ved det nedlagte teglværk, som i dag er Skjern Produkt-handel. Pladsen skulle sikre, at Skjern Kommune havde plads til sit affald de næste 50 år.

I dag kan vi sige at det var dengang, hvor man ikke var så bevidst om forurening og blot kunne dumpe affald i et »hul«. I dag skal affald håndteres efter alle kunstens regler. Affald er ikke bare affald. Lossepladsen overlevede da heller ikke de 50 år, da den blev nedlagt for flere år siden.

Fabrikken VM i Tarm er

blevet kåret til den bedste i kommunen, når det handler om at få mennesker med udfordringer og nedsat arbejdsevne i arbejde.

En af disse medarbejdere er Jacob Hansen, tidligere Dejbjerg. Jacob er udfordret på fysikken pga. en diskusprolaps, diabetes, samt stress. Han er glad for at arbejde på fabrikken og den forståelse han møder, når han ikke kan være til rådighed for arbejdspladsen hver dag pga. sine diagnoser. Firmaet har fået årets handicap pris 2019.

Formanden for Handicappet Gitte Foldager Pedersen håber, at det vil være med til at sætte fokus på, hvordan man bedst muligt kan integrere mennesker der har udfordringer med deres helbred, men som trods alt har nogle ressourcer.

Vi har sat uret en time frem og gået over til sommertid. Ifølge DMIs langtidsprognose er der håb for forårshungrende danskere, da foråret er lige om hjørnet. Og med foråret kommer lysere og længere dage. Vores energiniveau stiger i takt med at solen og lyset får mere magt. Virus og bakterier må forhåbentlig overgive sig, ligeså Coronaen.

/blt



Stauning-Dejbjerg U&I

ønsker alle vore **skønne unge konfirmander** et stort tillykke med konfirmationen.

Vi håber I alle får den bedste dag, samt ønsker jer alt det bedste for fremtiden.

*"Linedanser - vælg livet
hvilken er din vej?
Følg hjertet, uforfærdet.
Sige ja og nej.*

*Verden spørger til hvordan
og alt for lidt hvorfor,
Der er så mange ting man kan
- stå for det du tror!"*

©r "Børnskonfirmander"
2000 af Helle Rasmussen

Tillykke



Konfirmation i Dejbjerg Kirke 19. april 2020 kl. 10 v/ Paul Nyborg

Maihe Vang Christensen

Thea Lyder Jessen

Laura Kirk Lauridsen

Lillian Marie Nyborg

Simon Madsen

Sædding Kirke 8. maj 2020 kl. 10 v/ Preben

Mathilde Lotterup

Krogsgaard

Skjern Kirke 19. april 2020 kl. 10

Signe Methede



50 års konfirmandjubilæum

Nederste række fra venstre: Lilla Guldegaard Frandsen, Ragnhild Guldeberg, Karin Nielsen, Anette Jensen, Thyra Juul Larsen. Mellemrste række fra venstre: Bente Guldegaard Frandsen, Martha Jensen, Kirsten Nørremark, Ase Sjøgaard Madsen, Jonna Rabæk Nielsen, Lenu Storgaard. Øverst række: Jørgen Nielsen, Alsel Høzen, Jørgen-Henrik Kessler, Steen-Erik Astrup og pastor Johannes Larsen.



25 års konfirmandjubilæum

OV: Lars Juul Mikkelsen, Jens Kristian Møller Jensen, pastor Jørgen Pedersen. NV: Christian Dührksen, Camil Black, ???

Fastelavns GUDSTJENESTE

Søndag eftermiddag den 23. februar strømmede børn og voksne til fastelavns gudstjeneste i kirken.

Poul Nyborg bod velkommen til blide nisser, klovne, opfindere, pizzaer, feer, nonner og robotter + selvfølgelig alle de voksne. Der blev sunget tre nyere sange, som kom op på kirkevæggen, så alle kunne synges med, akkompagneret af Poul på guitar og Majbritt på klaver.

Efter sangene skulle alle fremsige børnetrosbekendelsen, som jo er



med fagter.

Dukken Sussi kom også på besøg. I dagens

anledning udklædt som en maincraft-robot, hun følte sig selv som lidt af en legoklods, men var i et vældigt humør, da hun snakkede med børnene på de første rækker og Poul Præst, som hun så kækt kalder ham.





På første side ses Poul og Sussi, to flot udklædte børn og et vne set fra orglet.

Her to ses opfinder Elisabeth få skænket soft og en fastelavnsbolle.

På de sidste billeder nyder menigheden fastelavnsbolle og kaffe.

De smukke salmer vi havde sunget, forklarede Poul til børnene; havde alle noget med Jesus at gøre, og der var også historien om Lazarus, og at fasten nu er indgangen for de 40 dage til påsken.

Efter nadveren, var der kaffe, saftvand og fastelavnsbolle til alle.

/alb



BIBELSKOLE DOWN UNDER

Som lille pige drømte jeg om en dag at få lov at bo i et andet land og tale et andet sprog. Nu er det min virkelighed og hverdag.

Jeg har altid elsket at rejse og har længe gerne villet rejse til Australien.

Da jeg tog hul på mine sabbatsår efter gymnasiet blev tanken om et ophold på en bibelskole fangende og jeg blev mindet om organisationen Youth With A Mission (YWAM), som er en global bevægelse af kristne fra mange kulturer, aldersgrupper og kristne traditioner, alle med formålet om »at kende Gud og gøre Ham kendt«.

Organisationens baser kan findes over 1100 steder i over 180 lande. De har blandt andet et kursus eller en 5-6 måneders bibel-/disciple skole kaldet en Discipleship Training School (DTS), som er korerne på de fleste baser rundt om i verden.

Jeg kender mange, som har været involveret i Youth With A Mission (YWAM) på den ene eller anden måde, og det var spændende at høre om fra dem, men jeg tænkte aldrig, at det ville være noget for mig.

Efter nogle sabbatsår



Omgivelserne og udsigten.

var jeg nået dertil i mit liv, hvor jeg gerne ville ud og blive udfordret. Jeg elsker lille Danmark og jeg nyder at bo i et mindre samfund, hvor man næsten altid kan finde en forbindelse med dem man møder, men jeg var også nået et punkt, hvor jeg var klar til at møde nye mennesker, som man ikke lige umiddelbart har en forbindelse med og dermed komme ud på dybere vand.

Da jeg undersøgte det nærmere, faldt jeg over en lille YWAM base i Toowoomba, Australien, hvor musik, bøn og lovsang er særligt i fokus og jeg

kunne ikke få den ud af tankerne. Jeg har altid elsket musik og sang, og dette virkede som et naturligt sted, hvor der var mulighed for at udfolde den side af mig selv.

I juli 2019 rejste jeg fra et varmt Danmark til et køliger Australien med fem måneder foran mig, som var sat af til at lære mere om Gud, bibelen, hvem jeg er i Guds øjne, hvad det vil sige at leve sit liv med Jesus og blive udrustet til at dele dette glædelige budskab med andre i verden.

Jeg stod overfor fem måneder, hvor undervisning og alt anden kommunikation kun skulle foregå på engelsk og selvom det da kan være en lidt overvældende tanke, så glædede jeg mig mest af alt, til alt det som lå foran mig.

Toowoomba ligger ca. to timers kørsel vest for Brisbane. Jeg husker tydeligt, da bussen bevægede sig op i nogle bjerge og jeg pludselig kunne begynde at genkende den udsigt jeg havde set på YWAM Toowoombas sociale medier. Udsigten var så smuk både på billeder og i virkeligheden. Da jeg så den udsigt med mine egne øjne, vidste jeg, at jeg var endt det rigtige sted.

På mit DTS-hold var vi i alt ni elever - seks piger og tre drenge, fra USA, Australien, Schweiz og Danmark. Det var unge mennesker i alderen 17-26 år, der ligesom mig havde valgt at sætte fem måneder til side for hvad Gud havde/har for os.

Det betød meget for mig, at holdet ikke var større, men det var også udfordrende til tider. Jeg havde ønsket at komme omkring nye mennesker, men lige så forfriskende det var at kunne introducere sig selv uden nogle forestillinger om hvem du er, lige så udfordrende var det også at åbne op for disse mennesker.

Det var lang tid siden, at jeg havde været omkring mennesker, som slet ikke vidste lidt om mig på forhånd. Jeg lærte hurtigt, at jeg ikke kan vide med sikkerhed at disse mennesker aldrig vil såre



mig, for de er mennesker ligesom mig, men jeg kan vide med sikkerhed, at Gud altid er trofast og selvom andre måske vil svigte, så svigter han aldrig!

En DTS er bygget op på den måde, at man har undervisning i 12 uger, hvorefter man tager på seks ugers missionstur (outreach) og til sidst slutter af med to ugers opsamling og afslutning.

Vores første weekend gik med orientering, hvorefter vi startede med undervisning. Hver uge kom der en taler fra en anden YWAM base i Australien og underviste over forskellige emner; alt fra Guds karakter og natur til Helligånden, til vores identitet, relationer, bibelsk verdenssyn m.m.

Jeg fandt meget ro i, at det grundlæggende var det samme jeg hørte her,

*Mig, Kristen
(min skoleleder),
Lauren og Julie.*

som jeg har hørt og lært op igennem min opvækst. Det var en stor lettelse for mig, for sådan var det ikke for alle mine medstuderende.

Selvom det måske mindede om noget jeg havde lært, så blev det muligt for mig at bygge ovenpå og lære mere om hvem Gud er, hans karakter, hvad han tænker om mig og hvad det betyder for mig som menneske.

I løbet af vores undervisningsuger havde vi også uger, hvor vi modtog undervisning i andre byer og uger hvor vi hjalp med praktisk arbejde på basen og ude i byen. Her var det rart, at få lov til at slå hjernen lidt fra og lave

noget fysisk arbejde - lidt ligesom hjemme i Dejbjerg.

I fritiden og weekenderne arbejdede vi bl.a. på at skrive seks sange til vores album. Vi sluttede undervisningsfasen af med at indspille det i vores studie her på basen: Studio 514. Albummet hedder VI og sangene er skrevet ud fra seks forskellige følelser, som vi støder på i løbet af vores liv.

Vi var hver med til at skrive to sange og det var en lang, hård, god og lærerig proces, når man skal skrive sammen med nogen, der har en helt anden musiksmag, musikalsk baggrund og kommer fra en anden kultur. Fokus var ikke niveau, men at vi alle har et eller andet vi kan byde ind med og der kom et ret godt resultat ud af det. (Det kan findes på Noisetrade.com - søg YWAM Toowoomba VI).

Efter vores undervisningsuger skulle vi på en seks ugers missionstur. Jeg skulle sammen med tre andre elever og to frivillige fire uger til Øst Timor og derefter to uger til Darwin.

Det var ikke nemt at skulle sige farvel til den anden del af vores hold, som skulle til New Zealand og derefter det østlige Australien.

I Øst Timor boede vi hos en Youth With A Mission



base i hovedstaden Dili. De har i mange år hjulpet landet og små landsbyer med at bygge huse.

I vores første to uger boede vi i en lille landsby, Bahareduk, og hjalp med forskellige arrangementer for de lokale børn samt med at klargøre den grøntsagshave som YWAM Dili har plantet for at velsigne landsbyen, så forældrene ikke skal rejse flere dage for at arbejde i marker og forlade deres børn.

Der var så smukt i denne landsby og jeg lærte hurtigt, at det at leve med lidt, faktisk ikke er så svært. Vi vaskede tøj i hånden i baljer, et bød var med kold vand fra en balje, der var ikke altid vand, så måtte vi vente, der løb røtter rundt om natten og der var ingen gadelygter. Men jeg glemmer aldrig den smukkeste og klareste stjernehimmel.

Derefter havde vi to uger

Selvom man ikke taler samme sprog, kan man sagtens lege.

i hovedstaden Dili, hvor vi hjalp med en børneklub, som var et tilbud til dem, som ikke går i skole, der er blevet startet af et par fra Tyskland og Schweiz.

I Øst Timor er der mange børn der ikke går i skole, hvis ikke deres niveau er passende til lærernes forventninger. Vi hjalp i børneklubben tre dage i ugen. Det mindende mig på mange måder om tiden som pædagogmedhjælper, og jeg oplevede hvordan Gud brugte mine erfaringer med børn og vi mærkede vi en stor forskel i børnene fra de første dage til de sidste dage.

Der var en pige på seks år ved navn Romana som til at starte med, var en



Romana (t.v.) sammen med Edith (t.h.), som har startet børneklubben

smule reserveret og let blev irriteret på de andre børn.

Romana går ikke i skole, fordi hendes niveau ikke er højt nok, men hun kan lave mad til hele sin familie. Hun kom til børneklub hver gang og hun voksede meget i løbet af de to uger vi var der. Hun gik fra at være forholdsvis reserveret til at være åben, blid og frimodig. Den sidste dag kom hun op til mig og spurgte om hun måtte bede for mig. Det var så rørende et øjeblik, at hun havde frimodigheden til det og det betød meget for mig.

Dernæst fløj vi til Darwin, hvor vi hjalp nogle dage med et program efter skoletid for unge aboriginals. Det var virkelig interessant at møde dem og meget lærerigt.

Vores kontakt Jen, tog os med ud til disse små og vi fik også mulighed for at besøge deres lokale samfund og se hvordan de bliver placeret langt ude i et indhegnet område med små huse. Vi sad og snakkede med nogle kvinder og fik lov til at bede

for dem også, det betød meget for dem.

De sidste to uger vi havde tilbage i Toowoomba, var så gode sammen med det andet hold. Det var ikke let at tænke på den begrænsede tid vi havde tilbage sammen, men det var en tid som var værdifuld for os alle sammen.

Når man bygger venskaber med mennesker fra hele verden, så er det ikke let at sige farvel, og det var det heller ikke, da de andre skulle forlade basen.

Hvis der er én ting jeg har lært meget om, så er det kultur. Glæden ved forskellige kulturer som

samles på ét sted, men også glæden ved at kunne lære andres kulturer at kende samtidig med, at jeg lærer min egen kultur bedre at kende.

Når man er langt væk hjemmefra, og ikke har det til rådighed som man plejer, så lærer man virkelig, at se værdien i det man voksede op med. Jeg har oplevet en stor taknemmelighed for små ting i vores kultur, som ikke kommer som en selvfølgelighed, når man sidder omkring et bord med mennesker fra hele verden.

Dittes oplevelser i Australien fortsætter i juli-nummeret af Sognebladet.

Smuk solopgang fra basen.



- Fregæstester til justering af benzinmotorer
- Sødgæstester til justering af dieselmotorer

Rullefelt:

- Kontrol og justering af bilen under belastning
- Speedometertest, effektmåling
- Servicearbejde
- Motorreparationer
- Forsikringskader

LEDING AUTO

v/Kristian Ståjkær • Ledingvej 1

9735 3094



VII HOLDER MOTORER I GANG

- Autoelekro - Diesel
- Bil- og bådvarmer
- Elektriske maskiner
- El- og luftværktøj
- El-motorer og gear
- Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

i Mr
Thomsen



V. RENÉ ANDERSEN
TLF. 29 21 27 60

RIA MURER

SPORT



Bridgade 6E
6000 Skjern
**9735
0337**
skjern@sport24.dk

DENNE ANNONCE ER KØBT AF

STAUNING'S
nye
KØBMAND

HAVEKREDSSEN

Skjern Havekreds har afholdt sin årlige generalforsamling. Det foregik i år på Den Danske Husflidssejterskole.

16 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor formand Elisabeth Bakkensen kunne berette om årets forskellige aktiviteter.

Det første arrangement på programmet måtte desværre aflyses, nemlig en tur til plantemarked i Am Kiekeberg, Tyskland på grund af for få tilmeldinger. Men alle de andre arrangementer var velbesøgte: det årlige plantemarked, aftenturen i »Den grønne Korridor«, de åbne haver i Ganer Å

Kær, åben køkkenhave i Bolling og som det sidste julearrangementet på DHE.

»Den grønne Korridor« nåede vi kun halvvejs igennem sidste år. Derfor tager vi resten af turen i år. Der er mange gode grunde til at være medlem af Haveselskabet, og vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer. Hvis du er interesseret, kan du rette henvendelse til Elisabeth Bakkensen eller undertegnede, så kan vi lave et prøvemedlemskab på tre måneder. Så kan man se, hvad man går ind til, inden man binder sig for mere.

Annette Thomsen gik ud af bestyrelsen, og ind kom Lise Skovfoged.



Efter generalforsamlingen og kaffen viste Karla Hansen fra Astrup sine fine forårsinspirerede dekorationer frem, som hun havde lavet til anledningen. Man kunne byde på dem, og de blev alle solgt til rimelige priser. Bestyrelsen i Skjern Havekreds ønsker alle et godt haveår og håber at se jer til vores arrangementer.

/Trø

Kommende arrangementer i havekredsen

Plantemarked på P-pladsen ved Pakhuset i Skjern *lørdag 16. maj kl. 10-12* afholder vi igen plantemarked på p-pladsen ved Pakhuset i Skjern.

Alle er velkomne til at sælge rodfaste, sunde planter. Vi åbner også for sælgere med haverelaterede ting, som fuglekasser og sten til haven. – Kom og gør en



god handel.

50 kr. for en standplads
– betales ved indgangen
Tilmelding senest 02.
maj til Karen Nygaard tlf.
97364098 eller 40840734
– eller send en mail:
karenpilev@gmail.com

Åbne haver i Skjern

torsdag 4. juni kl. 19-21

Vi mødes hos Tove og Jens
Lundoe Poulsen, Anumvej
2, Skjern kl. 19.00, hvor
vi har mulighed for at se
en ældre, smukt anlagt
byhave.

Derefter går turen
gennem anlægget til
kolonihaverne, Skjern



Jordbrug. Er lågerne åbne,
er vi velkomne indenfor i
haverne.

Aftenen slutter i
fælleshuset, hvor vi
drikker vores selv/
medbragte kaffe.

Entré: 20/30 kr.
for medl./ikke medl.

Mod vest på Den grønne Korridor

*1/Lars Foged
tirsdag 16. juni
kl. 19.00*

I 2019 havde vi en
fantastisk tur, hvor
Lars Foged var guide
på en tur rundt i
den midterste del
af »Den grønne Korridor«.
Nu i 2020 fortsætter vi
oplevelsen med en tur
rundt i den vestlige del af
korridoren.

Vi mødes ved P. Th.
Gravetsens bro (P-plads
enten ved Klokketårn
Plejehjem eller på
Præstegårdsvej). Herfra
går turen, under Lars
Fogeds kyndige vejledning
og farverige fortællinger
rundt i landskabet.
Efter turen samles vi på
Klostermarken 55, Skjern
i Anna Kirstine og Svend
Krogsgårds smukke have,
hvor der er mulighed for at
se haven og nyde den selv/
medbragte kaffe.

Selve gåturen varer 1½
time, men med mange
ophold undervejs, hvor
Lars Foged fortæller.

Entré: 30/40 kr. for medl./
ikke medl.



U&I

En helt igennem fantastisk gymnastik-vinter med 16 forskellige gymnastikhold i Stauning-Dejbjerg U&I, er nu ovre.

Det er helt vildt flot, at vi i vores forening kan mønstre så mange gymnaster i alderen fra 2 til 70 år.

Badminton-sæsonen er også gået på hæld, og her er vi meget tilfredse med den ændring vi indførte i forbindelse med badmintonskrivningen i september. Holdene betalte deres kontingent, da de bookede banen, og her et halvt år efter, er vi glade for, at vi ikke, ligesom sidste år, skal bruge tid og energi på, at sende rykkere ud, men at vi i stedet kan have vores fokus rettet mod nye opgaver.

Nu lader vi gymnastik og badminton hvile frem til september, mens vi sætter gang i forårets tiltag.

Vores friluftstiltag »Naturligvis« starter op til påske. Her vil de 4 ledere sørge for spændende ture og oplevelser for både børnehaver og skolebørn. Der vil blive afholdt 10 gange henover forår, sommer og efterår. Husk at børnehaverbørn skal medbringe en forælder hver gang.

Sidste år startede vi »Fodbold for Fun« og heldigvis er det blevet muligt at starte det op igen. I år ændrer vi det dog lidt, således at 0.-3. klasse (Spil for Sjov) spiller tirsdage fra 15-16, mens 3.-6. klasse (Fodbold for Fun) spiller tirsdage fra 16-17. Holdene er forårshold, og formålet med holdene er, at børnene spiller på tværs af aldre og uden kumpe, samtidig med, at de oplever, at der er plads til alle - uanset niveau.

Vi har i år oprettet et 7/11-hold for herresenior. Dette hold er tilmeldt forårsturering, og vi er spændte på, om holdet får så meget vind i sejlene, at vi kan tilbyde det fremover. Vi krydser fingre. Endelig så har vi fortsat vort damehold, som nyder en god træningsaften under Dennis' kommando.

Såfremt nogle af holdene/tiltagene frister, så tjek vores hjemmeside www.nogi.dk for yderligere information.

I januar oprettede vi et Vinterbadelaug, og vores ønske er, at det lang stille og roligt vokser, så vi på sigt kan tilbyde nogle gode forhold for de seje vinterbadere. Forelobigt hopper de i Stauning havn hver tirsdag og søndag.

Det seneste var, da vi 9. marts havde inviteret Stauning-Dejbjergs 60+ere til forårsfrokost i sognegården. 60 friske pensionister mødte op til tarteletter, snitter og kage ad libitum. Købmanden kom og fortalte om livet

som ung købmand i Grønland og endelig var formålet, at souse sig frem til, hvilke ønsker sognenes 60+ere havde til fremtidig tiltag og aktiviteter. Næste skridt er så, at få programsat deres ønsker, således at også de kan blive vigtige medspillere i vores forening.

Ved generalforsamlingen 20. februar blev dervalgt nye ind i U&I's bestyrelse. Henriette Lønberg Bach overtog PR-/hjemmeside opgaven, mens Malbrit Stentoft Lauridsen overtog sekretæropgaven. Kathrine Lundgaard overtog kassererposten, mens Lalla Essager fortsatte som næstformand og kontingentansvarlig og jeg selv forblev på formandsposten.

Vi håber på et godt forår, og vi håber, at I vil bakke op om de tiltag vi sætter i gang. Særligt håber vi, at jer i aldersgruppen 60+ vil vise opbakning til det nye seniorudvalg, således at flest muligt kan få noget ud af de aktiviteter de vil sætte i gang.

Såfremt I ønsker at læse formandsberetningen fra dette års generalforsamling, så findes den på vores nye mobilvenlige hjemmeside:

www.uogi.dk

under fanen

'forside' - 'bestyrelse' - 'beretning'.

Med ønsket om et solrigt forår til jer alle

*Karen Lundgaard
Agerholm*

SKOLE & BØRNEHUS

Det nye år er allerede godt i gang. På skolen betyder årsskiftet skoleårets anden sammensætning af nye mentorpar i den mentorordning, som er en stor succes.

I mentorordningen sættes de ældste børn sammen med de yngste for derigennem at styrke sammenholdet og fællesskabet børnene imellem.

Hver fredag morgen bruges den første time sammen med ens mentor til forskellige aktiviteter, som f.eks. spillebule (her spiller børnene alverdens brætspil), aktiviteter i hallen, massage eller gåture.

Det kan f.eks. også være arrangementer, der er oppe i tiden, som gribes. F.eks. sendte børnene billeder ind til Knaæk Cancer. Herhjemme tælles der nærmest ned til, hvad mine piger ser som de hyggeligste timer i løbet af hele ugen, og det er tydeligt for mig, at de knytter venskaber og får omsorg for hinanden på tværs af klassetrin.

Både vuggestuen og børnehaven prioriterer



ture ud af huset så tit, det er muligt. Ofte går turene ud i det blå for f.eks. at se, hvad der sker på havnen, naturens gang på markerne og i liehegnene omkring Stauning eller besøg på den gamle børnehaves legeplads.

Men af og til låner Børnehuset Støtteforeningens bus, så turene kan gå lidt længere væk til f.eks. Den Grønne Korridor i Skjern eller trækfærgen ved Pumpestation Nord. I den forgangne periode har alle

Hvor er det fantastisk igen lige at kunne rende over på den anden side af vejen, hvis der lige mangles mel til pandekagerne over bål eller salt til den hjemmelavede modeller-voks. Og Brian tager altid glød imod både store og små - tak for det!



Fastelavnsforberedelser i Børnehuset.

børnene på skift været så heldige at blive inviteret ud til Lili og Maisses bedsteforældre for at se deres maskinstation. Alle både store og små nød at se, høre om og også at få lov sidde i de mange maskiner. De ældste vuggestuebørn har også været inviteret ud til Ditte og Jacob for at se deres søde hundehvalpe. Alle mand er meget glade for disse oplevelser, og vi er meget taknemmelige for de tilbud, lokalsamfundet kommer med. TAK!

Et yndet udfugtsmål for Børnehuset er Friplejehjemmet. I øjeblikket

gør både børnegruppen og beboergruppens sammensætning det muligt med mange besøg. Jeg ved, at det er noget børnene nyder, og som forælder oplever jeg det som noget ganske unikt, at der kan

knyttes bånd og oplevelse mellem børnene og de ældre. Det er da fantastisk at kunne tage en flok over på plejehjemmet for at snakke, lave puslespil, lege med modellervoks, lave små kreative aktiviteter, spise småkager og drikke saftvand eller synge sammen med plejehjemmets beboere. TAK for jeres gæstfrihed.

På skolen har 5. og

Op til jul var 3. klasse så heldig at blive inviteret på virksomhedsbesøg i Dejbjerg Kirke, hvor Jens far arbejder som præst og hans mor som organist. Børnene hørte bl.a. om kirken og orglet inden, der blev sunget julesange. Skæmmelig var det muligt at komme en tur op i kirketårnet.





6. classes projekt med Naturfagsmaraton fyldt en del gennem hele januar. Børnene har arbejdet med den fiktive provinsby Grønby. Gennem projektarbejde har børnene skullet hjælpe byen med forskellige opgaver som f.eks. hvordan byen lettere fik vasket deres tøj eller hvordan man mindskede støjniveauet i byen. Børnenes opfindelser og løsninger blev i begyndelse af februar vist frem i Vesterhavshallen i Ringkøbing sammen med

projekterne fra 5. og 6. klasser fra hele kommunen. Det blev til 3 førstepladser i de 8 forskellige opgaver – og en samlet 3. og 4. plads. Super godt gået!

Februar blev afsluttet med fastelavnsfest i både vuggestue, børnehave, SFO og på skolen. Traditionen tro blev der på skolen slået katten af tønden i hallen, spist fastelavnsboller, og de sjoveste, den bedste hjemmelavede samt den mest uhyggelige udklædning blev kåret.

Herved kunne de enkelte

SFO havde i januar projekt med Shanes Verden, hvor børnene lavede alle mulige kreative projekter ud af affald. Årets emne var fabeldyr.

klasser sammen vinde f.eks. en times film, en times leg i hallen og en times brætspil. I SFO var der om eftermiddagen arrangeret forskellige lege og konkurrencer. I Børnehuset blev der ligeledes slået katten af tønden, så kattedronningen og dronningen kunne kåres.

Senere blev der spist fastelavnsboller, som forældrene havde været så søde at hjælpe med at bage. Sluttelig vil jeg gerne komme med en lille bøn til jer alle.

Vi har desværre i den seneste tid oplevet, at der udenfor skolen og børnehusets åbningstid er blevet ødelagt legesager og huler på legepladserne på både skolen og i børnehuset.

Alle er meget velkomne til at benytte vores alle sammens faciliteter i fritiden. Men det ville være meget dejligt, hvis vi alle sammen hjælper hinanden med at passe rigtig godt på det hele.

*På Fællesbestyrelsen for
Staining Skole
og Børnehus
Jette Gammeljord Aarup*



Dejbjerg Golf Klub

Spændende og udfordrende 18-hullets bane
og 6-hullets Pay & Play bane.

Nye medlemmer er velkomne...
Se mere på www.dejbjerggolfklub.dk



SKJERN BOLIGMONTERING

Vedbyvej 89
6900 Skjern
9735 1700



HOTEL
SKJERN  9730 1311

punkt 1

Trykkerivej 3 • 6900 Skjern
9735 1388

PRO ELTEKNIK

- din elektriker



Alt i el-installationer i bygninger og på maskiner
faglighed, service & engagement

Larmø - Bjerg - Røring - Skovhøj - Fjellerbjerg - Tistrup
Tlf.: 9975 2551 • www.proelteknik.dk

skjern Motor Cykler

SMEDVEJ 5
87 35 18 09

Staubing Maskinstation A/S

Mejlbyvej 5 • 6900 Skjern
Tlf. 9736 9133



www.staubing-maskinstation.dk

AUSTRALIEN

»Hvis du tager til Australien, kommer vi og besøger dig«, var Birgers ord til Ditte en dag over aftensmaden, og det forpligter.

Ditte tog afsted i juli 2019 og vi var klar til afrejse den 17.dec. fra Billund med sommertoj i kufferten. Foran ventede os 27 timers rejse via Bruxelles og Abu Dhabi til Brisbane Australien.

For os var det 27 timers afslapning med headset, film, maden serveret og for mit vedkommende strikketøj. Vi havde tænkt autocamper, men med prisforskellen til personbil var der en hel del til overnatning.

Udover flybilletter havde vi bestilt bil og overnatning til de første 2 nætter i Toowoomba, 120 km vest for Brisbane og byen, hvor Ditte netop har afsluttet et bibelskoleophold på Youth With a Mission.

Det var sent aften, da vi kom ud til Ditte og SÅ skönt at se hende igen. Glad og godt tilpas. Nogle dage inden vores ankomst havde Ditte nævnt sine overvejelser om at



fortsætte som medarbejder på skolen. Vi fik lov til at lægge øre til hendes tanker omkring det, de følgende dage og hilste på nogle medarbejdere, søde unge mennesker.

Vi så Toowoomba, som er kendt for sin blomsterfestival - en by på størrelse med Esbjerg og lige så firkantede gader, men med ældgamle træer som flere steder var pyntet med slojfer i anledning af juleen. På farmers marked fandt vi let i snak med folk og fik invitationer til at komme på besøg til en kop te. Birger var noget betaget af grillfudet, der var lavet af skiverne fra en tallerkenharve. Vi

besteg et lille bjerg Table Top - en dejlig og tilpas udfordrende tur. Motel ejeren var noget forundret over vores bedrift, han havde aldrig begivet sig derop. Da han hørte vi var danskere, anbefalede han os at besøge the Danish Flowershop i nabobyen Woolmer.

Her var der butik med brugskunst, perler, blomster og broderede klokkestrengs med dansk tekst. Da vi fik vores frokost i cafeen kom en lille 8 årig pige og sagde: »Jeg kan også tale dansk«. Inden længe havde vi hilst på hendes danske bedsteforældre. De forlod deres landbrug på Lolland i 1980 med deres 3 døtre på hhv 20,16 og 10 år for at bosætte sig i Australien,





hvor de startede et gartneri med salg af blomster. Nu var de omkring 80, stadig aktive og fortalte åbent om deres liv, om datteren, der blev og 2 døtre, der rejste tilbage og børnebørn, der nu var på juleferie i Danmark. Ditte fik invitation til at besøge dem, hvis hun trængte til at tale dansk.

I Highfields besøgte vi et museum, en hel lille landsby med spændende gamle ting og sager. Det blev drevet af frivillige og de kunne trænge til offentlig støtte. Forestil jer Bundsbæk Mølle uden offentlige kroner og kun med frivillige pensionister.

Søndag den 22. kørte vi videre i sydvestlig retning til byerne Goondivindi, Boogabilla, Moore. Det er den dag vi oplever at temperaturen kommer

op på 46 grader og vi slutter vores dag i poolen. Næsten hver dag havde nyhederne bragt billeder af skovbrande, udbrændte huse, husvilde mennesker og dyr. Det er hovedsageligt i det sydlige Australien.

Da vi bestiller overnatning i Coonabrabran ser vi ikke deres besked om, at vi skal have tanket diesel inden vi ankommer, da forsyningerne ikke kan komme igennem skovene fra Sidney pga. brandene. Vores tank er næsten tom, så heldigvis er vi på benzin, som de stadig har. Her i byen talte vi med sadelmageren, der kunne fortælle, at deres største

eksportvare var deres unge mennesker, som rejser til de større byer for at uddanne sig. De hungrede også efter regn, her i 2019 havde de fået 130 mm, mod normalt 600-700 mm vand om året (som normale år i DK). Vejret havde ændret sig og den mængde havde de fået i 2000, 2010 og 2016, men nu skulle der langt mere til for at fylde depoterne op.

Tyske immigranter har for 30 år siden startet et pottemageri her - Pillaga Pottery - som nu er meget populær. Det ligger 10 km. inde i skoven og vi bliver pænt rystet igennem på den vaskebræt af en grusvej.



Det er den 24. december i dag og imorgen har vi en invitation til julemiddag hos Dittes venners forældre længere syd på.

Det er landbrugsland vi kører i, men alt omkring os er tørt, en gang imellem kan vi se stubmarker, så der er jo blevet høstet. Vi ser dyr på total afgravede marker og undrer os over, hvor kvæget får energien fra.

Da vi er usikre på åbningstiderne spiser vi vores julemiddag i Dubbo på en mexikansk restaurant. Vi bestiller en menu, hvor vi samtidig donerer et måltid mad til et barn på de breddegrader og det giver god mening. Da vi senere ankommer til vores hotel - et nedlagt hospital kan de ikke tilbyde nogen form for servering, da de den 25. har fest for psykisk handicappede og deres familier. Vi klarer os med at gå på indkøb i det lokale center og får handlet ind til morgenmaden de næste par dage - de har et begrænset udvalg af ost og mælkeprodukter, men der er Lurpak.

Vores juleaften blev fejret med at læse juleevangeliet og synges »det kimer nu til julefest« - mens vi må drømme os til kirkeklokkerne i Dejbjerg, for her er det ikke tilladt at ringe med kirkeklokker. Udenfor har de vandet græsplænen og det friske



græs er en magnet for kænguruerne, der hopper rundt i skumringen, mens jeg ønsker glædelig jul til min far i Skjern. Næste morgen kan vi, i den fælles køkkenalrum se børn med jubel pakke LEGO op.

Vores gæstfrie familie har udsat middagen til senere på dagen grundet varmen, men vi er stadig velkomne med en pakke til 5 dollar til pakkespillet. De er netop flyttet hertil for 14 dage siden og har nu besøg af deres 4 voksne sønner med ægtefæller, et par børnebørn og mormor er kommet fra Sydney.

Sonnerne er gået i gang med et stort puslespil, mens nogen af dem holder styr på det, der er i ovnen og i gryderne, der skypes med familiemedlemmer længere væk fra, Ditte læser historie for de små. Birger taler landbrug med Simon, der udover et lærerjob 60 km derfra, har planer om færeafl. Jeg får rundvisning i huset, taler med de unge kvinder om deres liv/arbejdsliv, hvor de er meget bevidste om, at indrette familiens arbejdsliv, så der er tid til deres børn. Så hyggeligt at få lov til at være en del af



familien her for en dag - fantastisk.

Turen går videre sydpå og over Blue Mountains. Her har brandene hærgnet for bare 5 dage siden, hvor folk har været evakueret. Det virker som om, at de er vant til »bushfires« og hurtigt vender tilbage til hverdagen igen. Dog giver de også udtryk for, at det aldrig tidligere er set så slemt, som det er nu.

I The Blue Mountains er der meget smuk natur og mange skønne udfugtsmål. Vi vælger en vandretur i Katoomba til et vandfald med palmer, flotte udsigtspunkter og slutter dagen i Sidney.

Her bor lige så mange mennesker, som i hele DK og Sidney kan sikkert byde på meget mere end hvad vi brugte tiden på, nemlig vandreture over Harbour Bridge, hvor vi kunne se, at ladsninger til

nytårsfyrværkeriet var gjort klar. Operahuset, hvor vi fik en rundvisning i den spændende bygning af træ, beton, glas, stål - man kan kun være lidt stolt af at være dansk her. De svenske kakler på taget er ikke hvide, men nærmere cremefarvet/grålige og når solen skinner på dem virker de hvide. Imponerende bygningsværk, hvor vi også lyttede til opera - og til vores store overraskelse kendte vi det fleste sange - nok mest fra film.

Med de lokale rutebåde sejlede vi rundt i området, blandt andet til et fyrtårn - det sydligste vi kom.

Den 29.12 går turen nordpå langs kysten, vi får en lækker pie til frokost og senere besøger vi Long Point Winery and Art Gallery, hvor de ud over vin også producerer likør og arrangerer fester. Udenfor var der en øredøvende

larm af cikader, hvilket var et tegn på, at dagen derpå ville blive varm. Vi synes ellers det var varmt nok med de 38 grader. Her var branden blevet bekæmpet få uger forinden og sluttede ved udkanten af deres have.

Det er sommerferie for Australierne og der er ingen ledige overnatningsmuligheder langs kysten til vores pengepung. Den dag kører vi 720 km. og ender i Lissmore, en by 50 km. fra kysten, som ligner enhver anden dansk provinsby med genbrugsbutikker i de tomme forretninger og alle steder har vi set kinesiske restauranter.

I Ballina ser vi en stor flok delfiner, der er ingen hvaler på denne årstid. Ved Byron Bay, må vi køre rundt i længere tid for at finde et sted at parkere, vi er ikke de eneste, der har lyst til at nyde eftermiddagssolen, stranden og vandet ved Wategos Beach og gå op til fyrtårnet, som er det østligste punkt.

Vi kommer til Brisbane den 30.12 og vil deltage i nytårsfejringen her. Allerede fra morgenstunden er der sikkerhedsvagter i Parken, som ligger ned til floden. Ingen drikkevarer er tilladt. Vi går en tur i parken først på dagen og kommer igen for at spise om aftenen. kl. 20.30 er der fyrværkeri

for børnefamilierne og her er fyldt med mennesker overalt i 1000vis. Folk kommer med deres madkurve, spil og tæpper og hygger sig sammen mens de venter på fyrværkeriet kl. 24, som sker fra 5 pramme på floden. Det hele er sammensat med årets musik hits. Fantastisk fin oplevelse, også at stå side om side med mennesker af alle racer og kulturer for at nyde årets sidste aften - ønske dem godt nytår. Sidemanden lånte os sin ekstra paraply, da det begyndte at småregne og det er den oplevelse af venlighed vi har mødt under hele turen. Tilbage på vores hotel, er vi vågne længe nok til at høre dronningens nytårstale kl. 3 om natten. Der er ingen affald i gaderne nytårsdag - det fælles krudt, der er fyret af, er på prampene

- det er smart. Nytårsdag besøgte vi en dyrepark, hvor vi så koalabjørne, flagermus, slanger, og ikke mindst store kænguruer, hvor een af dem var så tam, at vi kunne få lov at kio den på maven.

2. januar afleverede vi Ditte på YWAM Toowoomba, hvor hun har sagt ja til 18 mdr. måneder, som medarbejder og mentor. Vi fandt en cykel til hende i en form for »gul og gratis-butik« - 50\$-250 kr. Birger var frisk at prøve den af på de 5 km. med x-antal bakker til Dittes bopæl. Den blev smurt og strammet op og vi fik sagt farvel.

Nu vil vi outhack Queensland, ad landeveje med elmaster så langt øjet rækker. Igen en varm dag, hvor det er rarest at være inde i bilen i aircondition. Vi ser store marker, tomme

vandreserviors, som er klar til at modtage al den regn, der forhåbentlig kommer.

Vi kører i områder, som er kendt for bomuldsproduktion, men landmændene har ikke sæt bomuld i år, da det er meget vandkrævende. Gentagne gange ser vi skilte, som opfordrer til at holde pause og få en kop kaffe. Flere steder er kaffen gratis til chaufføren. Vi finder en skøn lille café med lækre kager og icecoffe - mums! Turen går videre og vi når til Roma, hvor vi bestemmer os for at overnatte.

Vi spiser på den lokale bar - og stemningen er lokal - 7-8 tv skærme, primært med sportsnyheder og lokale, som har sat hinanden stævne her. Vi hilver anfølelet en bager - et familiefirma, hvor vi kan få vores morgenmad. Byen er kendt for sine »bottletrees« - træet har form som en tyk flaske. Her er plantet et sådan træ for hver soldat fra byen, som faldt under 1. verdenskrig - det skal senere vise sig, at vi oplever en del flere mindesmærker over faldne australier fra både 1. og 2. verdenskrig.

I ndtil nu har Ditte og Birger været chauffører, men nu skal jeg afprøve venstreside kørsel - her i Outback Australia og det er virkelig outhack. På en strækning på 50 km.



AKTIVITETSKALENDEREN

APRIL

Onsdag	1.	kl. 19.30	Indre Mission	Singaften
Søndag	5.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Palmesøndag
Mandag	6.	kl. 18.00	Indre Mission	Fællespisning
Torsdag	9.	kl. 19.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Skærtorsdag
Fredag	10.	kl. 15.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Langfredag
Søndag	12.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Påskedag
Mandag	13.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Anden påskedag
Tirsdag	14.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)
Søndag	19.	kl. 10.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Konfirmation
Tirsdag	21.	kl. 20.00	Dejbjerglund Efterskole	Generalforsamling - middag kl. 18.30
Lørdag	25.	kl. 9.30	Kjær, Kjørbye og Lauridsen	Kvindedag med gang og sang (9.30-15)
Søndag	26.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste
Mandag	27.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)

MAJ

Tirsdag	5.	kl. 19.00	Dejbjerg Kirke	Singaften i Dejbjerg Kirke
Lørdag	9.	kl. 10.00	Støtteforeningen	Avisindsamling (10-12)
Søndag	10.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Tirsdag	11.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)
Tirsdag	12.	kl. 19.00	Menighedsrådet	Orienteringsmøde på DE
Onsdag	13.	kl. 19.30	Indre Mission	Månedsmøde v/Søren Erløsen, Skjern
Lørdag	16.	kl. 10.00	Skjern Havkreds	Plantemarked ved Pakhuset (10-12)
Søndag	17.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste
Søndag	17.	kl. 10.00	Dejbjerg Menighedsråd	Udflygt til bl.a. Jeppe Åkjaers »Jenle«
Torsdag	21.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Kr. Himmelfartsdag
Søndag	24.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste
Mandag	25.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)
Søndag	31.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Pinsedag

JUNI

Mandag	1.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste, Anden pinsedag
Torsdag	4.	kl. 19.00	Skjern Havkreds	Åbne haver i Skjern (19-21)
Søndag	7.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste • Trinitatis
Mandag	8.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)
Onsdag	10.	kl. 19.30	Indre Mission	Månedsmøde v/Jens Birkmose, Skjern
Tirsdag	16.	kl. 19.00	Skjern Havkreds	Mød vest i den grønne Korridor v/Lars Foged
Søndag	21.	kl. 9.00	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste
Mandag	22.	kl. 16.30	U & I	Naturligvis i Fjordhytten (16.30-18)
Søndag	28.	kl. 10.30	Dejbjerg Kirke	Gudstjeneste

SKORINGEN

Bredgade 25 • 6900 Skjern • Tlf. 62 26 55 60 • www.skoringen.dk

Kongsholm
Murer

ved

POUL BLOCH

- tilbyder murerarbejde
i Vestjylland

**4045
8883**

Støt vore
annoncører
- de støtter
OS...





møder vi ingen biler - og på 150 km. ser vi kun 13 biler - enkelte steder ser vi en postkasse og en låge ved vejen, så der må jo bo mennesker herude.

Området vi kommer frem til er kendt for minedrift - her er lukkede guldmåner og en stor aktiv kulmine. På afstand ser vi hvordan dumper efter dumper tipper jord af og landskabet er præget af disse tipper. De er noget større her end kultipperne i min barndomsland på Bindesbølvej i Ådam. Birgers efterskolekammerat er netop på arbejde her i minen. I uges arbejde og i ugen fri og vi rammer lige hans arbejdsuge, men det

finder vi ud af, da vi mødes med hans kone - hans livs kærlighed, som han mødte, da han for 40 år siden tog arbejde på hendes fars farm lægere syd på. Birger taler med Sveud i telefonen og han har den samme Sorring dialekt, som da de gik på Blåkilde i 1976.

Vi nyder et par dage ved kysten, sandet på stranden er så varmt, at vi har brug for sandaler, men vandet er skont. På natholdt ligger der sørepropper pga. popegojerne, der især larmer, når de skal finde plads i palmerne til natten. Nu har vi 2 dage tilbage og 700 km fra Yeppoon til Brisbane, så vi bevæger os syd på med stop, når interessante ting

viser sig undervejs. Vi ser sukkerrørsmarker, er i Gladstone, hvor kulindustrien præger billedet, i Maryborough, hvor vi besøger et nyåbnet museum i forfatteren til Mary Poppins hjem. Mange har vandtanke ved deres hjem og vi har smager dejligt vand derfra. I Hervey Bay nyder vi solnedgangen, mens vi går på en 1140 meter lang bro, ser pelikaner holde hvil på lygter og rækværk, fiskere med snoren ude og een, der fanger en lille haj, som han i hvert fald ikke ville have, men en kineser tog gladelig imod.

På vores sidste dag på turen holder vi kaffe pause i byen Cooroy på en skøn »old barn cafe« - en fin genbrugsbutik med en café, hvor nogle unge kvinder fremstiller og sælger kager og frokostretter. Her er fyldt af pensionistkvinder, der hygger sig med deres te og kage, mens mændene taler sammen i genbrugslokalet. Vi slutter af på stranden og det er lidt svært at finde skoene frem til turen hjem.

Vi har set en lille del af Australien, her er rent i gaderne, et venligt folkefærd, der tager sig tid til en snak og tid til at være.

Ella og Birger Keseler

STAUNING FORÅRSFROKOST

Bestyrelsen i Stauning-Dejbjerg U&I tog for nogen tid siden initiativ til at arrangere en forårsfrokost for seniorer i området.

Det var et nyt tiltag, og man var meget spændt på, hvor mange der ville møde op. Faktisk kom der 60 mennesker, og meningen med denne frokost var at etablere et aktivt seniorliv i de to sogne.

Dagen startede kl. 11.30, hvor Karen Lundgaard Agerholm bød velkommen. Allerede inden velkomsten var snakken godt i gang, og folk hyggede sig. – Efter en sang var frokosten klar, som bestod af en tartelet og to snitter.

Efter frokosten var Brian købmand kommet; han



blev interviewet af Vagn Brø om sin tid i Grønland. Brian arbejdede i sine helt unge dage i 2 år som SuperBest købmand i Grønland, hvilket var meget anderledes end i Danmark.

Til at begynde med var han souschef i Høllissat (Jakobshavn), men da chefen pludselig skulle flytte, blev

Så var det tid til at komme med idéer til kommende arrangementer. Vi arbejdede i grupper og skulle komme med forslag til kommende arrangementer o.l.

Der var mange idéer, såsom virksomhedsbesøg, cykelture, foredrag m.m. Da vi var 7 grupper, som hver skulle skrive idéer ned, er der kommet mange gode forslag. Tre deltagere meldte sig til at arbejde videre med tiltagene. Man kan låne Sognegården gratis – ligeledes Dejbjerglund Efterskole. Der skal betales et lille kontingent til U & I.

Dagen sluttede kl. 14.30 med kaffe og lækker kage lavet på friplejehjemmet samt en sang.

Den dejlig dag, som måske kan blive en tradition.

Irå





VELKOMMEN TIL

ALSANG

PÅ 75-ÅRS DAGEN FOR DANMARKS BEFRIELSE

TIRSDAG DEN 5. MAJ KL. 19.00
I DEJBJERG KIRKE

Kom og vær med, når vi sammen markerer 75-års dagen for
Danmarks befrielse ved at synge nye og ældre danske sange.
Efter sangen inviteres til en kop kaffe i missionshuset.

Alsangen arrangeres af
Dejbjerg Fællesudvalg



FRISKVIND



Friskvind – et samarbejde mellem fem landsbyer: Højmark, Velling, Lem, Stauning, Dejbjerg.

Hvad gør man, når fødselstallene falder, og beboerne bliver færre i de mindre landsbyer? Man samarbejder! Vi skal kæmpe for at holde hjulene i gang herude mod vest.

Børnehaverne og skolerne skal blomstre, foreningerne skal fungere, nye fællesskaber på tværs skal opstå, og lokale handelsmuligheder skal der støttes op om. Vi skal udnytte hinandens styrker og muligheder. Kort sagt: »Vi skal samarbejde på tværs«, ellers er der risiko for at vores muligheder langsomt glider fra os. Vi skal altid arbejde på at gøre området attraktivt at bo i, vi skal være »lækre« for tilflyttere – tingene SKAL fungere.

Højmark, Velling, Lem, Stauning og Dejbjerg samarbejder i landsbyklyngen Friskvind

Ja, samarbejdet er blevet formaliseret – vi har dannet en forening den



19. september 2019, som mødes ca. en gang om måneden.

I bestyrelsen sidder vi to repræsentanter fra hvert lokalområde. Stauning: Dorthe Iversen og Birgitte Vinding. Velling: Anette Kirk Jepsen og Boi Nielsen. Højmark: Mette Christensen og Jeppe Jørgensen. Lem: Alfred Bartholin og Kenneth Bay Schmidt. Dejbjerg: Søren Nielsen og Kjeld Lykke Christiansen.

Lokale og Anlægsfonden og Realdania gav os starttilskuddet på 275.000,- i 2018 til projektudvikling. Nu kunne vi komme i gang med at organisere os. Nu kunne vi prøve af med opstartsaktiviteter. Nu kunne vi få professionel hjælp til at organisere

idéer og tanker. Og måske vigtigst af alt fik vi sat skub i fællessøder for de fem søgne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og møderne tog form, idéerne tittede frem. Vi fik retning. Vi følte medvind, trods små hvirvelvinde, som til tider vendte op og ned på alting. Men i hvert tilfælde var der tale om en frisk vind. Energien var til stede, og magien blev skabt.

Arbejdsgrupper: I løbet af 2019 blev der udvalgt seks tværgående arbejdsgrupper: events-gruppen, unge-gruppen, stiggruppen, erhvervsgruppen, tilflytter-gruppen og idrætsgruppen. Hver gruppe har sit eget arbejdsudvalg. Mange initiativer er allerede sat i gang: tilflytterarrangementer,

Idrætsdage og sportsdage, arrangerede gåture, udvikling af ungesamarbejde, osv. Fælles for alle arbejdsgrupper er, at vi er langt med årshjul for tiltag og initiativer fremadrettet. Derfor vil vi i Friskvind i år 2020 og 2021 begynde at kunne opleve øget samarbejde på tværs. Vi er altid klar til nye interessegrupper, og vi håber at komme endnu mere i dialog med områdets sogneforeninger og beboere.

PR-gruppen har fået gang i Facebook, og hjemmesiden er kørt i stilling. Dvs. vi er kommet langt på det organisatoriske niveau. Nu skal der i kommende år fokus på »de aktiviteter, vi kan akabe sammen«. Diverse fonde, DGI samt Ringkøbing-Skjern Kommune har støttet vores initiativer. Ord er blevet til handling, og idéer er blevet til virkelighed.

Et stort skridt var en kortlægning og analyse af området i Friskvind foretaget i 2019. Via et spørgeskema til de 5 sognes beboere blev vi klogere på, hvad vi i området var rigtig glade for, og hvad vi kunne udvikle på. Det var særligt opløftende, at 94% var absolut tilfredse med at bo i området. Aktivitetsudbuddet i området var 85% tilfredse med, men her var der især

et ønske om endnu mere udnyttelse af vores skønne natur. Undersøgelsen viste også, at vi var ganske gode til at involvere os i vores egne små landsbyer, men 45% kendte ikke til samarbejde på tværs af sognene. Altså et tæt naboskab uden egentlig at udnytte hinandens styrkesider og hinandens muligheder.

Alle fem sogne har deres egne velfungerende mødesteder, men vi kunne godt bruge mødesteder i vores naturområder både som foreninger, skoler, interessegrupper og i privat regi. En udfordring, vi skal have set på!

En anden udfordring er selvfølgelig, at vi bliver færre beboere i området. Kan vi vende denne tendens bl.a. ved et styrket samarbejde på tværs i klyngen. Der skal være gode muligheder, der får folk til at flytte hertil. Et lokalområde, der fungerer, er et attraktivt bosted.

Mobilt mødested – hvad er det???

Kan vi udnytte vores natur til flere aktiviteter og nye oplevelser? Det efterlyses der i analysen blandt Friskvinds beboere. Ja, vi kan blive bedre til at komme ud i nærhedsområderne til skønne »outdoor-oplevelser«, men vi skal have faciliteter »derude«. Skal der bygges mere, og

hvor skal der bygges? Skal der indrettes mange eller få faciliteter? Skal det være i Stauning eller Velling?

Vi havde inspirationsdag den 2.februar om et mobilt mødested. 18 personer atreede om sig med idéer. Ingen streger på papir, men kun ønsker, behov og vilde idéer. En levedygtig tanke er skabt.

En særlig opfindelse til Friskvindborgernes ønsker og behov ligger nu som udviklingsidé. Og vi har brug for endnu flere idéer fra de fem sognes borgere. Hvad skal det mobile mødested indeholde, hvad skal mødestedet tilbyde, og hvordan skal mødestedet kunne fragtes? Hvad kan det i det hele taget bruges til?

Hvordan kommer vi så videre?

Vupti, Realdania og Lokale og Anlægsfonden kom på banen igen med 200.000 kr. til projektudvikling og rådgivningsydelse til udarbejdelse af vores mobile mødested, mens Landdistriktsrådet støtter projektet med 43.200 kr.

Nu går vi for alvor i gang. I løbet af marts måned her i 2020, skal alle idéerne på bordet, inden vi sender vores samlede materiale videre til arkitektfaglig rådgivning. Den egentlige »byggesum« til mobilt mødested skal

efterfølgende rejses ved 50% egenfinansiering og 50% fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Fra en masse vilde tanker og et hav af møder og idébombardementer bliver det nu virkelighed for de fem sogne i Friskvind. Vi får et mobilt mødested,

der binder os sammen både i skabelsesfasen og efterfølgende til kommende begivenheder og arrangementer i vores smukke område – i øvrigt i et hjørne af Naturens Rige.

Har du gode ideer til mødestedet så kontakt endelig:

- Dorthe Iversen
- Birgitte Vinding
- Jeppe Jørgensen

Vores motto er: »Sammen er vi stærkere«. Friskvind arbejder for at støtte op om hinandens aktiviteter.

Kjeld Lykke Christiansen

Foråret i Stauning-Dejbjerg U&I

Naturligvis	Leg med bold	Fodbold for Fun
<p>Datoer: tirsdag d. 11.8., onsdag d. 22.8., torsdag d. 11.9., mandag d. 29.9., mandag d. 8.5. og mandag d. 22.6.</p> <p>Tidspunkt: 16.30 - 18.00</p> <p>Mødested: Fjordhytten, Kroghavn 376 i Stauning</p> <p>Lokaler: Sine Bloch, Malbeth Ejstrup, Bo Jensen og Jeppe Øberggaard</p> <p>Afsløstagspege: Fra Sønderbovejens (Vind) Forening) til B. Blaaie</p>	<p>Datoer: Onsdage fra d. 22.4 til d. 24. juni</p> <p>Tidspunkt: 15.30-16.15</p> <p>Mødested: Stauning Station</p> <p>Trænere: Anne Rasmussen og Sine Bloch med hjælp fra Agnete og Søren</p> <p>Åbnetagspege: Afgang 17.45 og 18.15 med debatende (træner)</p> <p>Afsløstagspege: Både nye afsløstags af Danneberg Kroghavn.</p>	<p>Datoer: Onsdage fra d. 22. april til 25. juni</p> <p>Tidspunkt: 17.15 - 18.15</p> <p>Mødested: Stauning Station</p> <p>Trænere: Sine Bloch, Bo Jensen og Johanne Kristberg</p> <p>Afsløstagspege: G. Madsen - J. Madsen</p> <p>Dokumentation i Klubben: Ligeværdighed i alle aktiviteter, der går for sig i klubben. 15 kan gå ind i de 15 træning.</p>
Damefodbold	Herrefodbold	Vinterbadning
<p>Datoer: Onsdage fra d. 8.3 til efter år</p> <p>Tidspunkt: 19.00 - 20.15 med efterfølgende snakover 02</p> <p>Mødested: Stauning Station</p> <p>Trænere: Dennis Paghvang Larsen</p>	<p>Datoer: Tirsdage fra 5. februar</p> <p>Holdet er tilmeldt DBU's 2/11- turnering i Region 2 Sæsonen skal være fyldt ud på Karrødaløbet.</p> <p>Tidspunkt: 19.00 - 20.00</p> <p>Mødested: Stauning Station</p> <p>Trænere: Brian Tolstrup Kristiansen</p>	<p>Datoer: Tirsdage og lørdage frem til d. 1.4</p> <p>Herfra vurderes det om man vil betrykte helse og sikkerhed</p> <p>Tidspunkt: Tirsdage kl. 17.00 og lørdage kl. 13.00</p> <p>Mødested: For vinter i Stauning frem til 2P-årstern</p> <p>Tidspunkt: Rutvig Hansen</p>



Har du forslag til et nyt tiltag?

Kontakt venligst Karen Lundgaard Agertsen,
på tlf. 25 28 26 34, og vi finder vi helt sikkert
en god løsning :)



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

Tirsdag 21. april 2020 kl. 20.00

Som tidligere inviteres til middag kl. 18.30

BAGSØRDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokollører og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forstanderens beretning
5. Det reviderede regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag:
 - a. Vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
 - a. Heidi Bro Iversen
 - b. Torben Lund Hansen
 - c. Jens Kristian Nygaard
 - d. Hans Laurids Pedersen
8. Eventuelt

Bemærk - det er kun medlemmer af Støttekredsen, som kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 11. april.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til middagen senest fredag den 17. april. Tilmelding sker på tlf.: 9734 1900 eller på kontor@debjerglund.dk med navn og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Hans Laurids Pedersen

INDRE MISSIONS PROGRAM for april kvartal

Onsdag 1. april kl. 19.30
Sangaften

Mandag 6. april kl. 18.00
Påskespisning
- invitation følger

Onsdag 13. maj kl. 19.30
Månedsmøde
v/Søren Eriksen, Skjern

Onsdag 10. juni kl. 19.30
Månedsmøde
v/Jens Birkmose,
Skjern.

Støtteforeningen

Begyndelsen af et nyt kalenderår byder altid på en del travlhed for Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus, og herunder kan I læse lidt om de aktiviteter, som bestyrelsen har fået tiden til at gå med.

Freddag 31. januar afholdt Støtteforeningen vores traditionsrige bankospil i en næsten fyldt hal, hvilket indbragte næsten 20.000 kr. – et virkelig flot resultat. Men vi kunne ikke have gennemført det uden hjælp fra alle de mange frivillige, der støttede os. Derfor skal der lyde en stor tak til de mange sponsorer, de frivillige kagebøgere, og sidst men ikke mindst alle jer der valgte at bruge en fredag aften på at gå til banko. Vi ses forhåbentligt til næste år.

Foruden afholdelsen af bankospillet har Støtteforeningen også stået for omdelingen af den lille lokale telefonhåndbog i Stauning og Dejbjerg - der er blevet delt ca. 450 telefonbøger ud. Lørdag 1.-2. blev der igen samlet pap og aviser.

Der blev i alt indsamlet 8650 kg pap og papir. Vi siger mange tak til alle dem, der gav en hånd med ved indsamlingen. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til alle jer, der stillede pap og papir ud til os.

Derudover arbejder vi

hele tiden på nye ideer, arrangementer og tiltag, der kan være med til at støtte op om Støtteforeningens primære formål: at markedsføre Stauning Skole og Børnehus som et attraktivt alternativ til kommunens øvrige institutioner samt at tjene penge, som primært går til driften af den bus, som hver dag henter og bringer børn med bopæl uden for skoledistriktet. Derfor er vi altid på udkig efter frivillige chauffører.

Støtteforeningen for Stauning Skole - og børnehus, lokalsamfundet i Stauning samt de mange familier, der hver dag har glæde af busordningen, siger tusind tak for både arbejdskraft og engagement til alle chauffører.

Kommende aktiviteter/arrangementer/ opgaver:

Tirsdag 31.-3. kl. 19.00 afholder Støtteforeningen for Stauning skole og børnehus generalforsamling i lærerværelset på Stauning skole. Der vil være pålægskage, sodavand og kaffe til de fremmødte.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Gitte Ebbesen (modtager genvalg), Lena Læssø Krogsgård Petersen (modtager genvalg), Janni Vedøe Mikkelsen (modtager genvalg), suppleant John Læssø Krogsgård Petersen (modta-

ger genvalg); suppleant Lisa Skifter Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen, og derfor vil vi gerne sige tak for hendes indsats. Det betyder også, vi skal have valgt en ny suppleant, så hvis du kunne have lyst til at blive en del af vores lille hyggelige fællesskab, og du har lyst til at arbejde for at bevare en god attraktiv skole og børnehus i Stauning - ja så hører vi meget gerne fra dig. Hvis du gerne vil hjælpe til med nogle af vores opgaver, eller bare ønsker at blive klogere på Støtteforeningens arbejde, så mød endelig op - alene eller sammen med naboen.

Den næste avisindsamling er lørdag 9. maj 2020. Husk endelig at stille pap og papir ud til os, og husk også at minde naboen om, at det er tid til avisindsamling.

Husk det altid er muligt at aflevere pap og papir i skuret i skolegården, hvis I glemte at stille ud til sidste indsamling, eller ønsker at komme af med det for næste indsamling.

Hvis du/I har lyst til at hjælpe til med nogle af vores opgaver, eller bare ønsker at blive klogere på Støtteforeningens arbejde, så er du/I meget velkommen til at kontakte os via Facebook.

Find os på www.stauningskole.dk og følg os på <https://www.facebook.com/Stoetteforening>

Med venlig hilsen bestyrelsen
for Støtteforeningen for Stauning skole og Børnehus
Anne Marie Baumbæk

Hjertestartere

Hjertestartere i Dejbjerg

Hjertestarterne er i februar 2020 eftersat med nye pads og batterier. Penge til dette er taget fra det beløb, der var tilovers efter afholdelse af sognefester.

Vi har en konto, som er øremærket til at vedligeholde hjertestartere, så pengene kommer tilbage til lokalsamfundet i form af en sikkerhed for, at der er penge til at vedligeholde hjertestarterne.

Der hænger en på bygningen ved siden af kontoret hos Hansen og Larsen A/S på Nystedvej 2 samt en ved Missionshuset på Bundsbækvej 1. De hænger begge udenfor og er tilgængelige hele døgnet rundt, og de er begge registreret på hjemmesiden Hjertestarter.dk. Sogneforeningens bestyrelse står for at holde dem opdateret med Pads og batterier.

På Efterskolen og Golfklubben er der ligeså hjertestartere. Dog er den på Efterskolen placeret indendørs, men det vil der bliver gjort noget ved. Golfklubben er ikke under den konto som vedligeholder de to første hjertestartere.



**NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG**

**9.
maj**

**På vegne af
Støtteforeningen
for Støvring Skole
og Børnehus**

Modetøj og lingeeri



Bredgade 84, 4100 Skjern, 17751211, www.cara-b.dk

Øko-Tryk

Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Boglige fag
Håndbold
Fodbold
Gymnastik

dejbjerglund.dk

DET SKAL BYGGES VEK!

Hos STARK Skjern står vi altid klar til at hjælpe og rådgive dig!

3100 Skjern • Skjernvej 8 • 5900 Skjern • 99 302 1000

Dagli Brugsen
LEMR

OK Husk vi har åbent hver dag kl. 8-20

ÅBENT:
Mandag - torsdag kl. 08.00-17.00
Fredag kl. 08.00-18.00
Lørdag kl. 08.00-17.00
Søndag kl. 08.00-13.00

Åbent for børn og familier.

NUMMER:
Talscentral på 99 300 777

Del dine tilbudslister på www.roedhaetten.dk

Rødhaetten

Åbent for børn og familier.
Talscentral på 99 300 777

STAUNINGBYG

Tlf. 97361001 - Mob. 29925371

BYRÅDET

*Nyt fra byrådet
marts 2020*

Skolestruktur

Der er meget fokus på skoleområdet for tiden, jeg vil derfor gerne orientere om nogle af de områder, der arbejdes med og baggrunden herfor.

Byrådet har netop besluttet at sammenlægge skolerne i Ringkøbing under fælles ledelse. Baggrunden for indførelse af enhedsledelse er et ønske om en mere ligelig fordeling af tosprogede elever i Ringkøbing. Som det er nu, er der rigtig mange tosprogede på Alkærskolens og næsten ingen på Ringkøbing Skole. Målet er, at andelen af tosprogede ikke overstiger 30 % nogen steder.

Byrådet har også godkendt, at der arbejdes med »Nye veje på det specialiserede område«. Dette får også stor betydning for det almene skoleområde, idet skolerne inddelles i tre distrikter med hver sin distriktsleder.

Sagen vakte en del debat under behandlingen, da flere udtrykte sig kritisk omkring ansættelsen af et ekstra ledelsesslag, der skal finansieres via besparelser

på personalet ude på skolerne. Da sagen i høj grad vedrører mine personlige ansættelsesforhold, undlod jeg for første gang nogensinde at stemme.

Personligt er jeg meget betænkelig ved ansættelsen af distriktsledere, men projektet i sin helhed kan jeg sagtens se mange positive ting i. Bl.a. får skolerne fremover lettere adgang til psykologer og ressourcpersoner i PPR. Ligeledes er det meningen, at skolerne kan få tildelt flere ressourcer, så vi i højere grad kan inkludere nogle af de elever, som sendes på specialskole i dag. Her er det vigtigt at sige, at det stadig er muligt at sende elever på specialskole.

Som tidligere nævnt er der nedsat et udvalg, som arbejder generelt med skolestrukturen i RKSK. Arbejdet skal gøre det muligt at implementere en ny struktur med virkning fra skoleåret 2021-22. Endelig beslutning omkring skolenedlæggelser skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår, hvor skolerne nedlægges.

Udvalget forventes at komme med anbefalinger til ny struktur allerede til august. Baggrunden for at



vi har sat arbejdet i gang er, at børnetallet er faldet drastisk.

De sidste 8 år er antallet af skoleelever faldet omkring 20 %, og det forventes at falde yderligere med 17 % over de næste 5 år. I løbet af de næste år har vi skoler, som kommer ned under 60 elever, og så er man efter min mening blevet for lille.

Jakob Agerbo



GENERALFORSAMLING

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Dejbjerg Sogneforening den 4. marts 2020

I foråret 2019 var Kenneth og jeg til et møde på Dejbjerglund Efterskole for at høre om mulighederne for at søge om tilskud til en bredbåndsforbindelse. Vi deltog på opfordring fra kommunen, som havde fået Energistyrelsen til at komme og informere om, hvordan ansøgningsprocessen var for at søge fra Bredbåndspuljen, der var på 100 millioner kr. i 2019. Efter mødet blev Kenneth og jeg enige om, at vi hellere måtte prøve at ansøge puljen. Sammen med Mads Nielsen, Alex Olesen, Flemming Storbjerg, John Pedersen og Bjarne Kristensen var vi rundt og stemme dørkløkker ved tilskudsberettigede husstande. Derpå blev en ansøgning på vegne af 54 husstande sendt ind. Forud for dette havde RAH Fiberbredbånd og TDC givet tilbud på at stå for udrulningen. I december fik vi tilsagn om 1,7 millioner kroner i tilskud til udrulning til de 54 husstande i løbet af 2020. I samme forbindelse vil øvrige husstande på de

berørte veje også få et tilbud om at blive tilsluttet mod en egenbetaling på 4.000 kr., som også er det beløb, de tilskudsberettigede

husstande har underskrevet et tilsagn om. Vi afventer en endelig plan fra RAH mht. hvornår de vil udrulle det i vores område. Det er et godt eksempel på, at det nytter noget at gøre en indsats for vores lokalsamfund, en særlig tak til Kenneth for at være ankermand på opgaven.

I august deltog vi i et møde sammen med øvrige foreninger i Dejbjerg for at forsøge at koordinere arrangementer. Dejbjerg fællesudvalg blev stiftet bestående af følgende foreninger:

- Dejbjerg sogneforening
- Stauning/Dejbjerg U&L
- Dejbjerg Indre Mission
- Dejbjerglund Efterskole
- Dejbjerg lokalhistoriske arkiv
- Dejbjerglund hallens bestyrelse
- Dejbjerg jagtforening
- Dejbjerg menighedsråd

Der skal i fællesudvalget arrangeres følgende arrangementer som man står fælles om:

- Den årlige fællesspisning på Dejbjerglund efterskole
- En årlig sangaften for

alle i Dejbjerg kirke

- En relancering af grundlovsrådet ved præstegårdssoen

Repræsentanter fra de enkelte bestyrelser skal mødes til et årligt møde, og udover dette nedsættes der udvalg, som skal arbejde med de enkelte arrangementer. På det første møde blev der desuden snakket om både foredragsaftner, koncerter og banko på Bundsbæk Mølle – spændende forslag, som dog blev sparket til hjørne i første omgang, da det er bedre at sørge for god opbakning til nogle få arrangementer end et sløjt fremmøde til mange arrangementer.

Det 1. arrangement på vegne af fællesudvalget blev gennemført i form af fællesspisning den 11. oktober, hvor fotograf Jens Christian Nordestgaard fra Skjern viste fotos og fortalte os om en bjergbestigning i Atlas bjergene i Marokko tæt på området, hvor en dansk og en norsk kvinde blev dræbt den 17. december 2018. Der var et flot fremmøde til arrangementet.

I kraft af vores deltagelse med en energigruppe i Landsbyenergiprojektet fik vi af kommunen

bevilget 50.000 kr. til et projekt som understøtter "lokal værdi" og "energi". Det blev besluttet, at pengene skulle bruges til at lave energiforbedringer i Dejbjerglund hallen. De er nu anvendt til opsætning af lavenergibelysning i 4 omklædningsrum, ved 4 wc og i 2 gangarealer. Det vil give en rigtig god belysning, og der vil være en reduktion i energiforbruget til gavn for miljøet og for hallens udgift til elforbrug. Det er medvirkende til at sikre hallens eksistens fremadrettet til gavn for os som lokalsamfund, så det giver lokal værdi.

Hjertestartere er i februar 2020 efterset med nye pads og batterier. Penge til dette er taget fra det beløb, der var tilovers efter afholdelse af sognefester. Vi har en konto, som er øremærket til at vedligeholde hjertestartere, så pengene kommer tilbage til lokalsamfundet i form af en sikkerhed for, at der er penge til at vedligeholde hjertestarterne.

Der hænger en på en bygning ved siden af kontoret hos Hansen og Larsen A/S på Nystedvej 2 samt en ved Missionshuset på Bundshækvej 1. De hænger begge udenfor og er tilgængelige hele døgnet rundt, og de er begge registreret på hjemmesiden Hjertestarter.dk.

Kommunen har henvendt sig for at få afklaret, om det er muligt at finde et sted i Dejbjerg, hvor de må opstille containere til glasaffald, papir/pap, dåser og plast. Da de sidst var i kontakt med os, lykkedes det ikke at finde en placering. Men nu er der indgået en aftale med Dejbjerglund Efterskole om at containerne / boblerne kan opstilles i gårdspladsen nede ved den tilhørende gård, der hører ind under efterskolen. Stor tak til efterskolen for at stille pladsen til rådighed. Oplysningen om ordningen er udsendt på Facebookgruppen Dejbjerg Info, og i næste sogneblad vil det også blive omtalt.

Vores kasserer Vivi Olesen Wulff og sekretær Inge Lindgren er begge flyttet fra Dejbjerg Sogn, og de har derfor meget naturligt valgt at træde ud af bestyrelsen. Stor tak skal lyde for deres indsats i bestyrelsen og foreningsarbejdet gennem en årrække.

*Formand Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening*

Generalforsamling i
sogneforeningen den
4.3.2020

Onsdag den 4. marts afholdt
Dejbjerg sogneforening
generalforsamling på
Dejbjerglund Efterskole.

Ca. 15 personer var mødt op.

Michael Vang
Christensen blev valgt som
ordstyrer.

Dernæst formand Lars
Jørgensens beretning –
omtalt først i artiklen.

Regnskabet blev fremlagt
og godkendt. Det viste et
overskud på 4.327 kr.

Inge Lindgren, sekretær
udgik af bestyrelsen, fordi
hun er fraflyttet Dejbjerg.
Desuden er Vivi Olesen
Wulff fraflyttet Dejbjerg,
så hun kan ikke længere
varetage posten som
kasserer.

Karen Lundgaard
Agerholm og Hans
Nielsen blev genvalgt til
bestyrelsen.

Der blev ikke valgt nogen
afloser for Inge Lindgren,
og dermed mangler der
en til bestyrelsen. Anne
Larsen vil spørge Martha
på Skranten, om hun
kunne tænke sig at gå ind i
bestyrelsen.

Søren Sand Nielsen
udgik som revisor. Ind
kom i stedet Kjeld Lykke
Christiansen. Henriette
Lønberg Bach blev genvalgt
som revisor.

Under eventuelt
kom Kjeld med forslag
om at holde fælles
generalforsamlinger,
ligesom de gør i Stauning.
Det var der bred opbakning
om at prøve – dog kun med
nogle af foreningerne til at
begynde med. Bestyrelsen
vil arbejde videre med

idéen.

Desuden fortalte Kjeld om arbejdet i landsbyklyngen, som består af Ståning, Dejbjerg, Velling, Højmark og Ølstrup. Det er meget vigtigt at arbejde sammen, da børnetallet er for kraftigt nedadgående for tiden, og skolerne derved er i fare. Det er et spændende arbejde, men op ad bakke, da det er svært at få folk til at engagere sig.

For at en landsby skal være attraktiv at bosætte sig i, skal skole og idræt fungere, og det giver store udfordringer, da børnetallet i Dejbjerg som før omtalt lige nu er nede i en bølgedal. Hvis ikke man samarbejder, vil området dø ud.

Man har allerede lavet nogle tiltag, nemlig at samle de fire skoler til en årlig idrætsdag. Det vil man afholde igen den 10. juni. På den måde kan man støtte sig op ad hinanden i stedet for at konkurrere.

Der er lavet en formaliseret forening for at få penge fra kommunen. Der er flere grupper inden for Friskvind, som er navnet på landsbyklyngen. En af grupperne byder tilflyttere velkommen med forskellige tilbud. I Dejbjerg har man desværre ikke så meget at byde på, men en ting kunne være et gratis medlemskab til »maskinhuset«.

Arbejdet med at byde tilflyttere velkommen er desværre ikke så let, da det ifølge den nye dataforordningslov er forbudt at oplyse om navnene på tilflyttere. Så lokalbefolkningen skal selv være opmærksom, når nye kommer til området.

brø

Årsberetning fra arkivet:

Vi har fortsat travlt med at registrere billeder i arkivet. Jævnligt kommer der folk, som spørger til familie, der engang har boet i Dejbjerg. Vi har i vinter set en del på gamle kort, bl.a. et fra omkring 1800 tallet. Man kan på kortet se præstegården, der dengang lå i stationsbyen.

Vejene i sognet har ændret sig meget siden dengang. Man kan se den gamle landevej - Ringkøbingvej, som dengang gik tværs ind over Rabjerg til Ugbljerg, om forbi gården hvor Kaj og Anne Marie Nygaard bor i dag, gården som dengang var kro, naturligt nok når den lå ved hovedvejen. Det er det, der giver mening med arkivarbejde, når man kan se, at der en sammenhæng i tingene.

Vi i arkivet har efterhånden fået en moden alder, så er der en eller anden, som har lyst til at komme med på arkivholdet, skal man endelig henvende sig.

Der er genvalg til arkivet

Søren Sand Nielsen

Årsberetning fra halbestyrelsen:

Jeg vil lige starte med at takke sogneforeningen for de 50.000 kr., som hallen fik til energiforbedringer. Pengene er blevet brugt til udskiftning af belysning til noget, som er mere energivenligt.

Vi har i årets løb fået renoveret nogle af omklædningsrummene med bl.a. nyt gulv og maling af vægge og lofter samt renovering af eksisterende bænke og nye døre og fliser i mellemgangene magen til dem, som er ved kultursalen.

Døre i hallen bliver også skiftet eller malet i samme grå farve som resten af bygningen for at give mere ensartethed.

Der er samlet blevet renoveret for ca. 600.000 kr. i 2019.

Vi bøvler stadig med vandtrykket, når alle brusere bliver brugt, men ser frem til at den nye vandledning til Rabjerg forhåbentlig vil hjælpe på trykke på skolen og i hallen.

Regnskabet har vi ikke gennemgået endnu, så hvis der er nogen, som vil vide mere om det, kan de møde op på hallens fællesmøde, hvor det bliver gennemgået.

*Michael Vang Christensen,
Årsberetning fra*

sognebladet:

Det går som sædvanligt godt, og vi har i årets løb igen bragt nogle rigtig gode artikler.

Efterhånden er vi ved at få rigeligt fra Stauning, og det fylder alt sammen. Da vi jo helst ikke, økonomisk, skal overstige de 48 sider, tillader vi os at holde Stauning lidt tilbage, men skal nok bringe deres indlæg, hvis der er plads i bladet.

Dette gælder selvfølgelig ikke for Skole, Børnehushus, Støtteforening og »Naturligvis«, som samlet omhandler vore børn i sognet.

Mht at indhente persondata på døpte, viede og døde ved Dejbjerg Kirke, ser vi os desværre nødsaget til at stoppe, undtagen lige for de årlige konfirmander.

Det har ikke været muligt at finde en løsning på de andre, så vi kan bringe dem i bladet, desværre.

Dejbjergborgerne byder som sædvanlig, flittigt ind med rigtig mange gode indlæg.

Som altid tak til alle for det; - så er det jo ikke så ringe endda, at arbejde med bladet.

Vi vil også gerne takke for den årlige donation fra Menighedsrådet og Sognebladet.

Sluttelig er vi glade for vore velvillige sponsorer, - uden dem intet blad. - husk at støtte dem, for de støtter os.

/alb

Aftenen sluttede med smørrebrød, kaffe og kage.



Affaldsbeholder til genanvendeligt affald

Sogneforeningen, Dejbjerglund Efterskole og kommunen har i fællesskab fundet frem til et sted for opstilling af beholdere til glasaffald, papir/pap, dåser og plastflasker. Det er ved efterskolens gård på Ugbyvej. Alle kommunens borgere må anvende dem.



25. APRIL KL. 9.30 – 15.00

KVINDEDAG MED GANG OG SANG

Velkommen til alle interesserede piger og kvinder

Dagens program:

Vi mødes kl. 9.30 i Dejbjerg Missionshus til morgenkaffe og morgensang. Adresse: Røndsbækvej 1, Dejbjerg 6900 Skjern.

Derefter vandrer vi gennem skoven og over høden til Hellig Kors Kloster. Turen er ca. 10 km. Undervejs gør vi holdt og synger sammen under åben himmel.

I klosteret spiser vi vores medbragte madpakker, og derefter synger vi sammen igen i den fine klosterkirke.

Dagen afsluttes med en kop kaffe og kage.

Vær opmærksom på, at dagen slutter ved Hellig Kors Kloster, egen hjemtransport arrangeres herfra.

Velkommen til alle
interesserede
piger og kvinder

Medbring din egen
frokost og drikkevarer
hertil, samt kaffe/te til
kagen.

Pris for dagen:
75 kr. betales ved
tilmelding.

Refunderes ikke
ved afbud

Arrangører:
Tanja Kjær,
Karen Kjørbye og
Henriette Lauridsen

TILMELDING

Senest 15. april til:
HenrietteLauridsen@jysk.dk

MobilePay: 30643921
Husk navn
og "Kvindedag"

LEVENDE HISTORIE

RINGKØBING-SKJERN MUSEUM

www.levendehistorie.dk



Bundsbæk Mølle



Dejbjerg Jernalder

Oplev også vores 12
andre besøgsstederRINGKØBING-SKJERN
MUSEUM
www.rksk.dk

Stål og Teknik

Smedevej 2 • 6900 Skjern
9735 1066 • mail@carl-c.dkFabrikation • Ingeniør • Handelsvirke
Højspændingsmester
Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster
Ståløgaver

Se os på internettet på:

www.carl-c.dk**Majbritts****2267 1093****Malerfirma****CLAUS KRAGH
AUTOMOBILER I/S**

Nygade 54 • 6900 Skjern

Tlf.: 97 35 09 50 • Fax: 97 35 12 87
ckauto@mail.dk

AutoPartner.dk

Sogneudflugt 2020

»Nu er det længe siden«...at vi har været på busudflugt ud i det blå!

Sogneudflugt til Jeppe Aakjærs »Jenle«

For de morgenfriske starter søndag 17. maj 2020 kl. 9.00 med morgengudstjeneste i kirken.

For de knap så morgenfriske er der kl. 10.00 afgang med bus fra Dejbjerg Kirkes P-plads til Salling til digter og forfatter Jeppe Aakjærs kunstnerhjem »Jenle« med rundvisning i hjemmet samt museumsbesøg.

Undervejs gøres bla. stop ved det berømte guldalter ved Sahl Kirke. Der serveres kaffe og sandwich undervejs samt kaffe på »Jenle«.

Forventet hjemkomst kl. 18.30

Pris alt inkl. pr. person 200 kr. (Børn under 14 år 75 kr.)

Tilmelding (først til mølle) er nødvendig til Karsten Lauridsen på tlf. 3029 3922 eller mail karstenlauridsen@yahoo.dk senest 12. maj.

Mvh.
Dejbjerg Menighedsråd




STENHUGGERI
www.petersstenhuggeri.dk

 Dejbjergvej 17 • 6900 Skjern
peterhan1001@gmail.com
6060 8602

STENHUGGERI

Afhold Jeres fest i de skønne festlokaler på Hotel Smedegaarden

Et fest er en utrolig vigtig begivenhed, og det skal være det. Derfor skal alle detaljer til jeres dag være til perfektion.

Vores unge Hotel Smedegaarden har alle de erfaringer der bliver nødvendigt ved udvalgte stiler af møbler og belysning, som vil gøre jer tryk, så nemt som det bliver at belysning, som de og smagfulde af møbler, der giver.

Hotel Smedegaarden har skønne festlokaler, som alle har lovet og godkendt, og der kan være en masse andre aktiviteter som vi tilbyder.

Skrevet af Skjern
 1700 1700
 1700 1700

Vi sørger for, at alle detaljer bliver til en fantastisk dag, og vi sørger for, at alle detaljer bliver til en fantastisk dag.



Er I interesserede i at have hvad vi kan gøre for jer og de gode muligheder, vi kan tilbyde, eller kunne I gerne se en udvalgt menu eller belysning i vores lokaler og blive til middag? Så skal I endelig kontakte os.


**HOTEL
SMEDEGAARDEN**

Skjernvej 17 • 6900 Skjern
 6060 8602



Råd til livet - hele livet...

Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag, og få råd til livet - hele livet!


SKJERN BANK

 Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

Menighedsrådet

Søndag 2. februar efter gudstjenesten holdt menighedsrådet et kort sognemøde/menigheds-møde i missionshuset, hvor sognet og menigheden var indbudt til kaffe og rundstykker.

Jørn Christensen orienterede om arbejdet i menighedsrådet, dels omkring den foregående periode og om omkring det nye år, herunder budget for 2020. Poul Nyborg gav en kort orientering omkring sin sygdomsberetning, d.v.s. konfirmander og lærkelige handlinger i Dejbjerg. Det hilser vi velkommen og ønsker Poul god bedring.

Et hyggeligt møde med god kaffe og rundstykker. Det er vores fornemmelse, at det er en god måde til orientering omkring kirken.

Der er valg til menighedsråd i 2020. Det er første gang, den nye valgform skal anvendes. Den nye lov om valg til menighedsråd er trådt i kraft 1. januar 2020. Menighedsrådet skal afholde orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj 2020 og valgforsamling 15. september 2020.

Uddrag af cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling:

Kap. 3 orienteringsmøde
§ 9. Menighedsrådet skal afholde orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj 2020. Orienteringsmødet skal afholdes

sammen med det årlige menighedsrådsmøde, der afholdes som led i menighedsrådets arbejde med det kommende års budget og aflæggelse af regnskab for det foregående år.

§ 11. Orienteringsmødet er offentligt tilgængeligt, hvilket betyder, at alle interesserede har adgang til at deltage i mødet.

§ 12. Menighedsrådet skal i samarbejde med valgbestyrelsen tilrettelægge og afholde orienteringsmødet.

Stk. 2. Orienteringsmødet skal afholdes efter en fast dagsorden. Orienteringsmødet har til formål at sikre

åbenhed og skabe interesse for menighedsrådsarbejdet og at give information til valget til menighedsrådet. På mødet skal der således både orienteres om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg. Menighedsrådet kan også bruge orienteringsmødet til at undersøge, hvem der er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortræder på efterrets valgforsamling.

Stk. 3. Mødet ledes af en dirigent, der vælges af mødedeltagerne.

Menighedsrådet ser frem til orienteringsmøde og håber på stort fremmøde.

DEJBJERG SOGNS MENIGHEDSRÅD

AFHOLDER ORIENTERINGSMØDE TIRSDAG 12. MAJ 2020

KL. 19.00 DEJBJERGGLUND EFTERSKOLE

DAGSORDEN

1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der evt. er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Med venlig hilsen
DEJBJERG MENIGHEDSRÅD

DEJBJERG KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL

Søndag	5.	kl. 9.00	Palmesøndag
Torsdag	9.	kl. 19.30	Skærtorsdag
Fredag	10.	kl. 15.00	Langfredag
Søndag	12.	kl. 10.30	Påskedag
Mandag	13.	kl. 9.00	Anden påskedag
Søndag	19.	kl. 10.00	Konfirmation
Søndag	26.	kl. 10.30	

MAJ

Søndag	3.		Ingen gudstjeneste
Fredag 8.			Ingen gudstjeneste
Søndag	10.	kl. 10.30	v/Poul Ivan Madsen
Søndag	17.	kl. 9.00	
Torsdag	21.	kl. 9.00	Kr. Himmelfartsdag
Søndag	24.	kl. 10.30	
Søndag	31.	kl. 10.30	Pinsedag

JUNI

Mandag	1.	kl. 9.00	Anden pinsedag
Søndag	7.	kl. 10.30	Trinitatis
Søndag	14.		Ingen gudstjeneste
Søndag	21.	kl. 9.00	
Søndag	28.	kl. 10.30	

RADIO »ÅDALEN«: *Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der gudstjeneste fra en af egnens kirker på følgende frekvenser: 96.4, 107.1 og 107.5*

FOKUS

På frivillighed i Stauning Dejbjerg

1. Hvor bruger du din frillige tid?

Jeg nyder at bruge meget af min fritid som frivillig. Jeg sidder bl.a. i U&I's bestyrelse og træner et børnegymnastikhold.

2. Hvornår/hvor trådte du dine første frivillige skridt?

Jeg har i mange år været gymnastiktræner. Det startede i folkeskolen da jeg var hjælpetræner på et gymnastikhold i Stauning/Dejbjerg U&I. Siden da, har jeg ikke kunnet give slip.

3. Hvorfor er du frivillig?

Jeg nyder at kunne hjælpe med især de ting som jeg selv brænder for. Jeg har i flere år siddet i gymnastikudvalget og nydt at stå for at få foreningens gymnastikhold til at køre. Da jeg fik mit første barn, stoppe jeg i udvalget, da jeg ikke følte at jeg ydede mit bedste, og ikke følte at jeg havde den tid som jeg gerne ville bruge på det. Derfor havde jeg brug for



en pause. Jeg er ikke typen, der kan være tilfreds med en halv indsats. Nu er mine piger blevet så store, at overskuddet er vendt tilbage, og jeg er klar til at yde en stor indsats i U&I's bestyrelse, som jeg glæder mig til at blive en del af.

4. Hvad giver det dig at være frivillig?

Den glæde jeg bliver mødt med i børnehaven og det vanlige spørgsmål »hvornår skal vi til gymnastik« gør mig glad og giver mig

energi. Det er dejligt at få bekræftet at man gør en forskel når man i løbet af vinterhalvåret kan se, hvordan børnene har udviklet sig motorisk. Jeg går tit fra gymnastiktræningen med et smil på læben :-). Derudover glæder jeg mig til at kunne gøre en forskel i foreningslivet, hvor jeg bor. Jeg brænder for at gøre en forskel, og nyder at samarbejde med andre, som har det ligesom mig.

5. Et godt råd til mennesker omkring dig...

Hvis man sidder derhjemme en hverdagsaften med mere energi i kroppen, så er det bare om at komme ud af døren. Vi har især brug for dig, i vores lille lokalforening. Der er altid plads til en mere, som har tid og lyst til at bruge lidt af sin dyrebare tid på frivilligt arbejde. Det behøver ikke at være store opgaver/udvalgsarbejde, men bare det at man viser en interesse i det lokale samfund som man bor i, har en kæmpe stor betydning. Og man vil hurtigt kunne mærke, hvor meget energi og glæde det giver tilbage til én selv.

*HUSK at der også er brug
for dig!*

Vi støtter op i Dejbjerg!

Vi er klar til at gøre **en forskel for dig!**

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en forpligtelse, men også en stor fornøjelse.

Du finder os på trøjet, på drikkedunke, i sportsheller, på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. Kort sagt: Overalt i lokalområdet.

Vi er også klar til at bakke op om dig! Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på din økonomi, som giver dig overblik og tryghed.

Ringkøbing Tlf. 9732 1166

Tarm Tlf. 9737 1411





Fra vision til virkelighed



Få hjælp til dit byggeprojekt

Hansen & Larsen A/S har over 80 medarbejdere som står klar til at hjælpe dig



Privat

Erhverv

Landbrug

Hansen & Larsen A/S

Nystedvej 2, Dejbjerg · 6900 Skjern
Tlf. 97 34 16 00 · info@hansenlarsen.dk
hansenlarsen.dk